

QUALITY-DIVERS BREDA

november 2013



Het was weer echt Bikkelen!

Quality-Divers Breda

november 2013

Colofon

Coen Schaap



Voorzitter
voorzitter@quality-divers.nl

Anouk de Jong



Penningmeester
penningmeester@quality-divers.nl

Julian Ramakers



Secretaris
secretaris@quality-divers.nl

Huub Jorna



Voorzitter opleidingscommissie
opleiding@quality-divers.nl

Jos Gerlich



Voorzitter evenementencommissie
evenementen@quality-divers.nl

www.Quality-Divers.nl
Postbus 7046 Breda
4800 GA Breda

algemene informatie via: info@quality-divers.nl

Redactie: Rob van Gils, Anne-Marie Kuiters, Sandor Schröder, Maureen Mol, Jos Gerlich

Website: Marice Bastiaensen

e-mail: redactie@quality-divers.nl of redactie.qualitydivers@gmail.com

Inhoudsopgave

Colofon	2
Van de voorzitter	4
Van de secretaris	5
Van de Evenementen Commissie	6
Van de penningmeester	7
Advertentie	7
Van de opleidings en DTT commissie	8
Zwembadrooster	9
Aankondiging.	10
Opruim actie.	11
De Bikkelduik 2013 volgens Huub.	12
De Bikkelduik 2013 volgens Marian.	13
Quality Divers Duikreis - 12 t/m 19 oktober 2013.	14
Advertentie	22
Aankondiging.	23
Duiken op La Palma.	24
NEMO 33.	26
Te koop	27
Wist U dat...?	28
Verjaardagen, geboorten en brevettering	30

Van de voorzitter

De Algemene Leden Vergadering zit er weer op. De financiën zijn goedgekeurd, en er is toegelicht hoe het afgelopen jaar verlopen is. Op zich geen spannende zaken. Financieel zijn we nog steeds gezond dus wat ons betreft kunnen we nog een tijd door.

Uiteraard zijn dezelfde zorgen aanwezig omtrent het langzaam teruglopend aantal leden. Helaas is het patroon bij ons vergelijkbaar met andere verenigingen, al doen we het niet slecht. Blijkbaar bevallen de activiteiten die we naast het duiken hebben goed, want meestal worden deze ook goed bezocht, meestal beter dan de clubduiken.

Reden voor ons om ook het komende jaar weer veel aandacht te geven aan de clubduiken, -reizen en activiteiten! Mochten jullie nog ideeën hebben schroom niet om deze kenbaar te maken aan de Evenementen commissie. En als er mensen zijn die eens een keertje bij willen springen om degenen die het normaliter doen te ondersteunen, laat dit dan ook vooral even weten. Alle hulp is welkom!

De samenstelling van het bestuur is ook iets gewijzigd. Maureen heeft besloten haar rol binnen het bestuur niet langer verkiesbaar te stellen. Na 6 jaar deze rol ingevuld te hebben geeft ze deze nu door aan een nieuw gekozen bestuurslid: Julian Ramakers. Uiteraard zal het een en ander nog aan kennis en ervaring (en materialen) doorgegeven worden, waarna Maureen haar tijd aan de nog resterende 'taken' binnen de club kan besteden ;-). Ik ben blij dat Julian de rol op zich wil nemen, en heet haar dan ook van harte welkom!

Het jaar duurt niet zo lang meer, en de feestdagen komen er weer aan. Rest mij dus alleen nog voor de komende tijd jullie veel (duik) plezier te wensen.

Tot binnenkort, bijvoorbeeld bij de nieuwjaarsreceptie!

Coen.



Van de secretaris

Beste duikers,

Hier een heel klein stukje van de oud-secretaris. De notulen van de ALV zijn voor het eerst via de mail verstuurd naar alle leden en als het goed is heeft iedereen die dus ontvangen. Mocht je nog een papieren versie willen, meld dat dan even bij mij dan neem ik een papieren versie mee naar het zwembad.

De ALV presentatie die gebruikt is op 2 november tijdens de ALV is nu ook te vinden bij de bestanden op de website. Ik ga lekker verder met het DTT, dus tot ziens allemaal in het zwembad of in het buitenwater.



Beste Bubbels,
Maureen

Hallo allemaal,

Daar zit ik dan om mijn eerste stukje te schrijven voor het clubblad, nog net voor de deadline. Ik ben niet goed in het verzinnen van leuke stukjes, dus dat laat ik graag aan anderen over. Gelukkig ben ik daar ook niet voor gevraagd. Maureen vroeg mij om haar als secretaris op te volgen. Ik heb hier wel even over na moeten denken, maar aangezien ik goed kan luisteren, geduldig ben, overweg kan met Word en PowerPoint, nauwkeurig werk (volgens studenten en collega's zie, weet en hoor ik altijd alles) en het leuk vind om mee te denken over het reilen en zeilen van de club, heb ik deze nieuwe uitdaging aangenomen. Blindtypen kan ik niet, maar bij mijn eerste DTT vergadering kon ik al een beetje het vergadertempo ervaren en als het zo ook in het bestuur gaat dan moet dat wel lukken. Maureen heeft ook alles netjes achtergelaten/doorgestuurd, dus ik kom in een gespreid bedje terecht (Maureen bedankt daarvoor!). Ik ben Alex wel een etentje verschuldigd en mag hem niet verwaarlozen, maar dat komt ook wel weer goed. Ik kan tegen deze gezellige club mensen geen nee zeggen en vind het ook belangrijk om iets leuks naast het werk te doen ook al is het druk. Jullie zullen in het vervolg dus nog vaak van mij horen en ik zie jullie ook zeker nog vaak in het zwembad, want sinds dit schooljaar versterk ik ook het DTT en probeer ik te zorgen voor wat vernieuwing in de snorkel en perslucht trainingen. Wie dat wil ervaren moet zeker (weer eens) komen zwemmen en heb je opmerkingen over de training dan hoor ik het graag. Tot snel in het zwembad, blub,

Julian.



Van de Evenementen Commissie

Het eerste evenement van dit seizoen zit er al weer op. Nadat we vanwege het terugzetten van klok een uurtje langer mochten blijven liggen waren de leden van de evenementen commissie (+aanhang) alweer vroeg op weg om op tijd klaar te staan op de duiklocatie. Na de nodige hilariteit omdat ik het neuswiel van de vouwwagen was verloren (en inmiddels ook weer terug heb) zijn we richting Zeeland gereden.

De weersvoorspelling voor die dag was niet heel geweldig maar zoals dat bij een Bikkelduik hoort zijn we de confrontatie met het weer toch aangegaan zij het dat we wel getwijfeld hebben of we er wel goed aan deden de vouwwagen uit te zetten. Na op de duiklocatie een kwartiertje afgewacht te hebben, droop de regen af en kwam de zon met regelmaat terug. Helaas bleef de harde wind maar door de vouwwagen aan 2 auto's te tuien bleef deze ook staan. Gelukkig hadden we niet alles "voor Spek en Bonen" meegenomen. Het is uiteindelijk een uitstekende bikkelduik geworden, prima zicht en goede temperaturen een lekkere warme hap. Thanks Captain Edwin. Voor degene die niet op de ALV waren, en dat waren er velen, zijn we inmiddels al met de organisatie van andere evenementen bezig zoals de Nieuwjaarsduik + receptie, dagje uit en de BBQ waarvan je de datum natuurlijk al in je agenda hebt staan. (Zaterdag 12 July 2014!!).

Zodra we hier meer informatie over hebben laten we het natuurlijk zo snel mogelijk weten.

Tijdens de BBQ hebben we weer een Gouden Eikel, Mooiste Foto en Aanmoediging/Stimulering verkiezing gehad. Graag roep ik dan ook een ieder op het komend jaar mooie duikfoto's te maken en/of kandidaten voor de andere verkiezingen voor te dragen.

Aanmeldingen kunnen altijd naar het emailadres van de evenementen commissie sturen : xxxxxxx.nl

Tevens wil ik Edwin van den Berg verwelkomen als lid van de evenementen commissie. We zijn erg blij met deze uitbreiding maar we kunnen nog altijd extra leden gebruiken. Dus wie durft nog meer, laat het mij weten.

Heb je nog leuke verhaaltjes, anekdotes of iets dergelijks wat iets met het duiken of de vereniging te maken hebben dan die je Sandor er een enorm plezier mee, en alle andere leden natuurlijk ook, wanneer dit in het clubblad gepubliceerd kan worden.

Dus stuur in die proza.

Wij wensen jullie alvast mooie en fijne feestdagen en tot ziens op de Nieuwjaarsduik en receptie.

Namens de evenementen commissie,
Jos Gerlich



Evenementencommissie

Van de penningmeester

Hallo allemaal,

Wat gaat de tijd toch snel. Als ik terugkijk op afgelopen 3 maanden is er aardig wat gebeurd. We zijn met een grote groep naar spanje geweest, echt super. Hier zal je verder in het blad nog wel meer over lezen verwacht ik. Maar wat voor mij als penningmeester ook een mijlpaal was, de ALV. Officieel alweer een jaar lid van het bestuur. En nu de taak om te kijken in hoeverre de door Jeroen gemaakte begroting van 2012-2013 een goede inschatting was voor de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven.

Met de vele boekstuknummers die er vanuit het verleden ontstaan zijn een behoorlijke klus. Uiteindelijk zijn we er aardig uitgekomen. Maar heb ik wel besloten om het voor komend jaar wat te gaan versimpelen. Hopenlijk kost het me volgend jaar in voorbereiding op de ALV dan wat minder tijd. Het boekjaar 2013-2014 is alweer gestart en laten we er met zun allen weer een leuk jaar van maken.

gr. Anouk

Gezellig met een grote groep naar Spanje geweest.

Advertentie

**AQUA- EXPERIENCE
KYMO**

**10% KORTING VOOR QUALITY DIVERS
OP HET ASSORTIMENT**

**VOORDELIGE VULKAART VOOR
PERSLUCHTVULLING
(ook voor 300 bar flessen)**

Het adres voor uw:

- Complete duikuitrusting
- Perslucht vullen tot 300 bar
- Service en onderhoud
- Fleskeuring
- Vinnen, masker en snorkel
- Duikcomputer
- Snorkelaccessoires
- Waterschoenen
- Kindershorty's
- Duik -en snorkeltassen
- Thermo onderkleding
- UV protected shirts

Epelenberg 20 ■ BREDA
T: 076-7074812 ■ www.kymo.net ■ info@kymo.net

Van de opleidings en DTT commissie

Stukje Opleidingscommissie en DTT

De bikkelduik en de ALV zitten er weer op, en zo ook het duikseizoen. Op de ALV werd gemeld dat er een lichte daling van leden is. Een van de manieren om nieuwe leden te werven is door opleidingen. Met de opleidingscommissie gaan we in het voorjaar via aanbiedingen op de website proberen om meer mensen voor opleidingen binnen te krijgen. Ook gaan we een actie starten om te proberen de website eerder naar boven te laten komen als er gegoogled wordt op duikverenigingen in breda.

We konden ook een nieuw bestuurslid verwelkomen: Julian. Die gaat het stukje overnemen van Maureen als secretaris en daar zijn we als bestuur erg blij mee. Ook de DTT heeft een nieuwe zwembadtrainer mogen verwelkomen: Julian. Ook dat is erg fijn, aangezien de spoeling wat dun begon te worden met actieve trainers. Mooi dus dat er een trainer bij is, maar zoals gezegd op de ALV, nieuwe trainers blijven welkom!

In de winter wou ik een GUE workshop organiseren in het zwembad van de Aalscholvers in Tilburg. Dit staat voor Global Underwater Explorers en is een organisatie gericht op technisch duiken. In de workshop wordt eerst een uitleg gegeven over de aspecten van technisch duiken en de manier zoals die door GUE gedaan wordt. Vervolgens wordt een zwembadtraining gedaan. Dan duik je met een wing van de Aalscholvers en nemen ze verschillende technieken door die bij het technisch duiken horen.

Helaas wordt dit lastig omdat hun ook de trainingsavond op donderdag hebben. Nu is aangeboden om een keer bij hun langs te komen als we tenminste 6 geïnteresseerden op de been kunnen brengen. Hier volgt nog een email over aan de leden. Ik wou dit in januari of februari plannen.

Huub

Van de redactie.



Beelden zeggen meer dan woorden. Hoop ik.

Zwembadrooster

datum	Week	soort training	Trainer	Thema
november				
28-nov-13	48	perslucht	Julian	
december				
05-dec-13	49	perslucht	Huub	
12-dec-13	50	snorkelen	Loek	
19-dec-13	51	perslucht	Marice	
26-dec-13	52	Kerstvakantie		
januari				
02-jan-14	1	Kerstvakantie		
09-01-2014	2	perslucht		
16-01-2014	3	perslucht		
23-01-2014	4	snorkelen		
30-01-2014	5	perslucht		
februari				
06-02-2014	6	perslucht		
13-02-2014	7	snorkelen		
20-02-2014	8	perslucht		
27-02-2014	9	perslucht		
maart				
06-03-2014	10	Carnavalsvakantie		
13-03-2014	11	snorkelen		
20-03-2014	12	perslucht		
27-03-2014	13	perslucht		
april				
03-04-2014	14	snorkelen		
10-04-2014	15	perslucht		
17-04-2014	16	perslucht		
24-04-2014	17	snorkelen		
mei				
01-05-2014	18	Meivakantie		
08-05-2014	19	perslucht		
15-05-2014	20	perslucht		
22-05-2014	21	snorkelen		
29-05-2014	22	Hemelvaart		
juni				
05-06-2014	23	perslucht		
12-06-2014	24	perslucht		
19-06-2014	25	snorkelen		
26-06-2014	26	perslucht		
juli				
03-07-2014	27	snorkelen		
10-07-2014	28	perslucht		
17-07-2014	29	Zomervakantie t/m 24 augustus		

Aankondiging.

Hallo allemaal,

We hebben de vorige BBQ nog maar net achter de kiezen maar de datum voor volgend jaar is al bekend.

Dus leg dit maar vast in je agenda voor volgend jaar dan kun je er zeker bij zijn.

Quality Divers

BBQ 12 juli 2014

Vanaf 19:00 uur in het



Haagweg 375 Breda

Ook dan zal er weer een fotoverkiezing zijn in slecht 1 categorie: De mooiste onderwaterfoto van seizoen juli 2013-juni 2014.

Dus maak veel mooie fotos.

We zullen je ruim op tijd op de hoogte brengen van de eigen bijdrage en andere wetenswaardigheden maar reserveer de datum alvast in je agenda.

Namens de evenementencommissie

Jos Gerlich



Opruim actie.

Opruimactie garage

De zaterdag voor de bikkelduik hebben Leo, Berry, Maurice, Sandor en ik een (broodnodige) opruimactie in de garage gehouden. Er is flink wat uit 'oude troep' uit de garage gehaald en afgevoerd zoals op de foto's te zien is.



Huub



Een nieuw duik pak

Eindelijk heb ik het gevonden, het ideale duik pak. Tijdens onze vakantie op La Palma. Hoe die vakantie is geweest lees je in het stukje van Sandor, ik ga jullie vooral vertellen over hoe blij ik ben met mijn nieuwe aanwinst. Op La Palma hebben we gedoken met de mensen van Het duik huis La Palma. Zij vertelde over de nieuwe duikpakken en de voordelen daarvan.

Wat zijn de voordelen: het zit als gegoten alsof het op maat is gemaakt. Het zit zelfs nog lekker als je wat vakantie kilootje erbij plakt. Ondanks dat het zo thight fit is geeft het toch de optimale isolatie, ik heb het absoluut niet koud gehad. Ik heb er meerdere duiken mee mogen maken, voordat ik over ging tot aanschaf. Want een duik pak is altijd een grote investering voor langere tijd, dus je gaat liever niet over een nacht ijs. Wat mij tijdens het duiken vooral op viel dat het ook een opwaarts druk veroorzaakt, zodat je aanzienlijk minder lood nodig hebt.

Jullie begrijpen dat ik natuurlijk direct ben overgegaan tot aanschaf. Gelukkig heeft zo'n licht duik pak geen effect op eventuele overbagage.

Als jullie ook zo'n duik pak willen hebben. Het merk is Biopreen. Ik zou het doen het is echt een investering voor de toekomst.

Bubbelse
Anne Marie

BIOPREEN

De Bikkelduik 2013 volgens Huub.

Een beetje regen en veel wind met een opkomende zuidwester storm was het verhaal van de bikkelduik. Je kan dus zeggen dat het een echte bikkelduik was. We doken bij Den Osse, de tent stond al (en bleef gelukkig ook staan) toen we aankwamen. De evenementencommissie hadden als thema 'Ik duik voor spek en bonen' verzonnen voor de bikkelduik en die waren dan ook in snoepvorm te eten.

Ook waren er lege flessen geregeld en papieren met een verbrand randje. Op de papieren mochten we een boodschap schrijven en de vraag het terug te sturen naar de postbus van



Quality Divers als de fles waarin het papier ging werd terug gevonden. Uiteraard moesten de flessen het



Grevelingenmeer in, en een enkele fanatiekeling vond het beter om de fles de Noordzee in te slingeren. Al met al een erg leuk idee van de

evenementencommissie, er zal vast een groot fan van de The Police in de commissie zitten.

Vervolgens gingen we duiken, ik dook met Coen en Anouk. Het was een leuke duik met de bekende krabben en kreeften, platvisjes en een zeenaald. Voor mij was het weer een poos geleden dat ik in het water leg, lekker om weer eens erin te liggen.

Na de duik werden we weer goed verzorgd, dit keer met witte bonen in tomatensaus en speklappen om bij het thema te blijven.

Na het eten en een drankje werd de vouwwagen, ondanks de wind, ook weer veilig ingepakt en konden we weer op huis aan.

Dank aan de evenementencommissie voor de organisatie en de goede zorgen! En natuurlijk dat ik ook een keer een 'message in a bottle' kon versturen!



Huub

De Bikkelduik 2013 volgens Marian.

Aan gekomen in den Osse was het weer niet zo best. Een stevige wind en de regen kwam met bakken uit de hemel vallen. Wachtende in de auto op wat beter weer zit ik te bedenken hoe ik toch met het duikvirus besmet ben geraakt. Ik ga terug in de tijd, 2005, en bedenk dat ik een kennis (Marian) die ik al jaren niet meer gezien had weer ontmoete. Zij duikt al enige jaren en is door omstandigheden haar buddy kwijt



geraakt. Ze haalt mij over om een discover te doen bij Q.D. Op die avond laat ik mij ompraten om m'n eerste brevet te halen. Spannend. Toch zeker omdat ik geen held ben in het water, want ooit als kind bijna verdrongen. Met heeeel veeeeeel geduld van Gerard, David en Leo haal ik m'n brevet. Want het is eng om je bril af te doen. En het is eng om je automaat uit je mond te halen, want ik moet belletjes blazen en krijg ik m'n automaat dan wel weer op tijd in m'n mond? Met heeeel veel geduld

van Marian en Rob, leer ik goed uit te trimmen en te navigeren. Inmiddels een aantal jaren en 200 duiken verder vind ik het nog steeds heel erg leuk om te doen. Niet alleen in het buitenland maak je prachtige duiken ook hier in nederland is veel moois te zien onder water.



Ook met dit echte hollandse weer en een



heel eind wandelen met ongeveer 30 kg op je rug, (noemen ze dit nu bikkelen?) ga ik ook deze keer weer het water in. Een pracht duik, met anemonen, zeesterren, kreeften, krabben van klein tot groot en nog veel meer. Het thema van deze bikkelduik is "voor spek en bonen".

De bonen met spek smaakten prima! Edwin bedankt.

Ook de koffie en thee kwamen goed van pas. We hadden zelfs het geluk dat de vouwwagen zo goed als droog weer mee kon naar Breda. Maureen bedankt dat je duikle(ij)der wilde zijn. Want aan de kant zitten wachten op de duikers met dit weer is volgens mij niet echt een pretje.

Heeft iemand al bericht terug van de flessenpost???

Beste duikers van de Quality Divers ik hoop jullie allemaal te zien in het zwembad bij de training en anders toch zeker bij de nieuwjaarsduik!!

Gr. Marian

Quality Divers Duikreis – 12 t/m 19 oktober 2013.

Onderstaand verslag is niet het gebruikelijke dagboek verhaal van waar we dagelijks gedoken hebben en wat we gezien hebben. Wat het wel is zijn de belevenissen van enkele leden. Zij hebben een dag gekozen en daar iets over geschreven, over hoe zij die dag ervaren hebben.

Zaterdag 12 oktober



Zaterdag was de dag dat we zouden vertrekken. Wij (degene die zouden vliegen) hadden ons verzameld op het vliegveld van Rotterdam, aan het eind van de middag. Na wat geharrewar met schoenen bij de controle en een niet altijd even nauwkeurige incheck medewerker stonden we uiteindelijk in de vertrekhal. Een enkeling had duidelijk meer gewicht in de incheckbagage zitten dan officieel toegestaan was, maar daar werd niet moeilijk over gedaan. Het vliegtuig stond al te wachten op ons, om ons zo snel mogelijk naar Girona te vliegen. Zo ook in Girona stond de taxibus ook al klaar, een busje waar we net in pasten, maar met aanhanger voor al onze grote duiktassen en koffers. In het donker en met een bochtenafsnijdende chauffeur kwamen we laat in de avond aan in l'Estartit. Daar wachtte ons een verrassing want Maureen had voor elk appartement inkopen gedaan zodat we iig wat konden eten en drinken. En zoals het een echte QD-er betreft, daar werd grondig gebruik van gemaakt.

Groetjes

Marice.

Zondag 13 oktober (Nataschja)

's Ochtends word ik al vroeg wakker, het is nog even wennen aan het harde bed en de geluiden in het appartement. Wanneer iedereen (Wim, Marice, Rob en ik) wakker is, ontbijten we op het gemak. We hoeven deze morgen nog geen boodschappen te doen, want Maureen heeft de dag tevoren al alle appartementen voorzien van een basisvoorraad. Na een hapje te hebben gegeten melden we ons bij de duikschool om onze duik- en Nitroxbrevetgeving in te leveren. Qua administratie hoeft er verder niet veel te gebeuren, dus eigenlijk staan we zo weer buiten. De boot zal pas om 11.00 uur vertrekken en wij worden rond 10.30 op de pier verwacht. We hebben alle tijd om onze duikspullen te verzamelen. Het zonnetje schijnt en er staat vrijwel geen wind. Vanaf ons balkon genieten we van het uitzicht op de haven, we kunnen precies zien wanneer de boot van Unisub terugkomt met de duikgroep die om 9.00 uur vertrokken is.

Na het sjouwen van onze duikspullen naar de pier is het daar een drukte van belang. Het is de bedoeling dat iedereen een volle duikfles pakt en daarna wordt door iemand van Unisub aangegeven waar wij (QD-leden) plaats moeten nemen op de boot. Er wordt verder totaal geen bootbriefing gegeven, wat in mijn ogen toch wel handig was geweest. Nu weten mensen niet waar lood, loodgordels, inserts, inbussleutels en analyzers voor Nitrox te vinden zijn.

Het is ook nog eens overbevolkt op de boot vandaag met 38 duikers en vanwege het ontbreken van duidelijkheid lopen mensen elkaar in de weg. Het personeel reageert op dat moment niet echt vriendelijk, vind ik. Zo worden mensen geïrriteerd weggestuurd van het achterdek, terwijl vooraf niet vermeld is dat dit werkruimte is. Iedereen heeft zichtbaar zin om te gaan duiken en ik ook, maar een beetje strakkere organisatie vanuit de duikschool was zeker op zijn plaats geweest.

De eerste duik wordt de duikstek Salpatxot bij de Medes eilanden, na een korte briefing en het samenstellen van de buddyteams kunnen we te water. Het is geen ingewikkelde duikstek, dus gewoon van de boot afspringen met een grote stap, een rondje duiken en genieten en proberen aan het eind van de duik weer boven te komen bij de boot. Rob en ik duiken samen, dat maakt het bovenstaande nog eenvoudiger. We hebben nog niet eerder bij L'Estartit gedoken, dus we zijn benieuwd. We zien deze duik: een murene, diverse flabellina's (slakjes), luipaardslakken, anemoon, een langoest, kokerwormen, grote tandbaarzen en enorme schorpioenvissen. Na 53 minuten houden we het voor gezien en klimmen we aan boord van onze boot. Het water is kouder dan ik had verwacht, maar gelukkig hebben we tussen de duiken door ruim de



tijd om op te warmen.

's Middags verkennen we L'Estartit een beetje en zoeken we de supermarkt op, we hebben nog redelijk wat voorraad, maar het bier is wel op! (Mede dankzij Leo en Berry.) We vullen onze voorraad bier aan en lunchen we thuis met verse broodjes. Het bier is natuurlijk pas voor na de tweede duik! Om vier uur varen we uit voor de tweede duik van deze dag. Deze keer duiken bij de kust en niet bij de eilanden. De duikstek heet Falaguer en Rob en ik duiken weer samen.

We duiken met het rif aan de linkerschouder heen, we gaan naar ongeveer 23 meter en kijken goed om ons heen.

We ontdekken murenes, een langoest en prachtige schorpioenvissen en dan valt mijn oog op iets kleins. Ik seïn naar Rob dat ik een zeenaald zie. Rob is helemaal fan van zeenaalden, dus dat teken kent hij wel. Wanneer ik echter dichterbij ga kijken, zie ik dat het geen zeenaald is, maar een heel klein zeepaardje! Nog beter, het teken van zeepaardje volgt en daarna allerlei tekens van blijdschap.

Rob maakt foto's en we hangen een hele tijd bij dit kleine diertje. We zien geen andere buddyparen in de buurt. Na een tijdje zien we Wim en Ron, we seïnen dat ze moeten komen kijken. Wim doet dit ook, maar of hij nou werkelijk doorheeft waar we naar kijken? Ron neemt niet eens de moeite en duikt lekker relaxed verder.

We blijven zelf nog even genieten en besluiten dan dat we ook maar eens om gaan keren. Na 58 minuten komen we natuurlijk zeer enthousiast boven, dit is een heel goede eerste dag! Ik ben benieuwd wat er nog zal volgen.

Natuurlijk proosten we op het balkon met een biertje op een geslaagde eerste duikdag.

Santé.



Zondag 13 oktober (Paul)

Nog maar net bijgekomen van de reis, gaat de wekker op zondag 13 oktober. De eerste dag van de vakantie in l'Estartit en tevens mijn allereerste buitenlandse duikreis. In veel opzichten een spannende ervaring. In mijn logboek staan tot dan toe 14 duiken geregistreerd dus ik kan zeggen dat ik het groentje van de groep ben. Ook met mijn Open Water Brevet ben ik degene die het minst gebrevetteerd is. Allemaal geen probleem. Er moet genoeg te zien zijn tot 18 meter en de hoeveelheid duikexpertise binnen de groep is enorm.

Eerst maar 'ns goed ontbijten. Maureen en Coen waren zaterdag al eerder in l'Estartit en hadden al boodschappen gedaan. Dus met 5 man en een vrouw zaten we aan de ontbijttafel. De club bestond uit Maureen, Coen, Ron, Peter, Edwin en ikzelf. Na het ontbijt zijn we naar Unisub gegaan want voor 10.00 uur moest het e.e.a. geregeld zijn. Dus met logboek, brevet en medische keuring gingen we op pad. Na het registreren hebben we meteen ook informatie m.b.t. de lokale supermarkten opgevraagd. Want na een inspannende dag moet er natuurlijk wel wat te eten en te drinken zijn.



Terug naar het appartement om ons in het pak te hijsen. De boot zou om 11.00 uur vertrekken en de afspraak was om een half uur eerder bij de boot aanwezig te zijn. Vanuit het appartement was het 5 tot 10 minuten lopen. Dus op naar de boot. Halverwege de pier kwam ik tot de ontdekking dat ik mijn duikcomputer vergeten was. Dus snel terug naar het appartement.

Door al dat haasten liep mijn lichaamstemperatuur al snel op en al het drinken van die dag kwam in straaltjes uit mijn poriën (Dat was overigens bij alle duiken van die week).

Op de boot was het erg druk. Het was lastig om de spullen klaar te maken, maar het lukte uiteindelijk iedereen. Wat wel opviel is dat de buddycheck niet door iedereen werd uitgevoerd!!! Maureen en ik zouden die ochtend een buddypaar zijn. Vooraf heb ik nog tips gekregen hoe van de boot te springen. Dat had ik wel nodig want bij mijn eerste nachtduik (buddy Berrie) kwam ik bijna horizontaal in het water. Toen bleef mijn ene been net iets te lang op de steiger staan.

De sprong ging goed en na de laatste controle gingen we naar beneden. In Nederland was ik een zicht gewend van max. 6 meter en vaak nog minder. Maar nu.....Jéééh, wat DIEP....Jéééh, wat ver....gewoon Whoow. Maureen wist me gerust te stellen en we daalde af naar 14 meter. Alles was nieuw, de diepte, het zicht, de vissen, de rotsformaties. Door alle indrukken verbruikte ik nog meer lucht dan dat ik normaal al doe. Ik hield mijn manometer en dieptemeter goed in de gaten. Het was allemaal geweldig. Ik had geen last van een vollopend master of dat ik mijn oren niet kon klaren. Alles ging gewoon naar wens.

Na 40 min waren we weer terug bij de boot. De mensen van de boot hielpen me met het aan boort komen. Ze zagen meteen dat ik een kantoorbaantje had en dat ik de souplesse van het aan boord komen nog miste. Maar eenmaal aan boort, moest ik toch een vreugdekreetje slaken. De eerste duik van die week was volbracht. Een herinnering die blijvend is.



Groet, Paul.

Maandag 14 oktober

Vandaag hebben we 's ochtends gedoken op La Vaca en 's middags op Pedra de Deux. Vooral de middagduik was bijzonder. Bij het uitvaren riep iemand 'dolfijnen' en vervolgens trok de kapitein het gas open en voeren we de open zee op ... daar waar de dolfijnen te zien zouden zijn of waar men dacht dat ze te zien waren. En met een

kleine omweg zijn we bij Pedra de Deux aanbeland. Een duikstek die ondiep begint maar al snel naar 20+ meter gaat. Samen met Paul heb ik hier een mooie relaxte duik gemaakt. Je zou het niet zeggen dat Paul nog maar weinig duiken heeft gemaakt. Hij duikt lekker relaxt, is oplettend en geeft duidelijk aan waar zijn grens ligt. Na de gebruikelijke schorpioenvissen, een enkele baars, naaktslakjes en alweer barracuda's was het tijd om naar ondiepe wateren te gaan om daar uit te duiken op 5 meter. Met een laagstaand zonnetje zijn we uiteindelijk weer lekker teruggevaren naar de haven.

Groetjes
Marice.

Dinsdag 15 oktober

Vandaag werd er gedoken bij Tasco Petit en Dofi Sud. Bij Tasco was de spanning te snijden... we zouden wel eens roggen kunnen gaan zien op deze locatie. Vol spanning springt iedereen in het water om deze mooie dieren te ontmoeten.



Ik heb deze ochtend met Julian en Antoinette gedoken. En wat denk je... springen we in het water... heeft Antoinette een lek in haar inflatorslang en haar vest bleef dus



niet positief. Enfin, wij terug naar de boot en met veel hulp van de bemanning werd het vest van Antoinette gerepareerd en kon ze toch haar duik maken. Al snel waren we afgedaald naar ongeveer 18 meter... en vol spanning op zoek... helaas geen roggen... wel weer die mooie grote tandbaarzen... Elke keer weer blijf ik mij verbazen over deze dieren die totaal geen angst voor duikers/mensen lijken te hebben. Erger nog, ze blijven je volgen tijdens het duiken. En nadat we een mooie duik

hadden gemaakt met weer van die mooie parsee waaierslakjes in ondiep warm water, heb ik toch wel met een voldaan gevoel aan deze duik overgehouden.

De middagduik bij Dofi Sud heeft een mooi uitzicht bij het verlaten van de tunnel... of was het tunneltje.. Dat is waar de naam van deze duikstek vandaan komt. Dit kan je in de foto hiernaast zien.

Cheerssss

Marice.

Woensdag 16 oktober (Antoinette)

Morgens hebben we zoals gebruikelijk eerst lekker ontbeten in ons appartement, waarna we in ons pak naar de boot De triton zijn gelopen voor de eerste duik van de dag. Deze ochtend heb ik samen met Paul gedoken, om het niet te moeilijk te maken zijn we achter Oscar en als ik het mij goed herinner Edwin aangezwommen. De duikstek was bij Tasco Petit. Het was een vrij rustige duik van 56 minuten en we hebben o.a. murene's, scorpionvissen en grote tandbaarzen gezien. Ik heb wat foto's onder water gemaakt, die helaas nog niet altijd even goed lukken. Misschien nog een keer een speciality onderwaterfotografie volgen ;-) of maar gewoon veel blijven oefenen?

Daarna alle spullen de boot afgehaald, gaan lunchen in het appartement om daarna naar L'escala te gaan met 7 personen, Anouk, Arno, Julian, Oscar, Coen, Maureen en ik, om een nachtduik te gaan maken, want die boden ze in L'Estratit niet aan. Maar Arno had goede ervaringen met een duikschool daar en heeft een en



ander voor ons geregeld. Eerst hebben we middags een duik vanaf de kant gemaakt, bij Illa Mateua een hele klim met alle spullen, die we naar beneden moesten sjouwen! Het was een hele mooie baai met een mooie rotsparitij om te zien, (zie foto) helaas onder water viel het een beetje tegen. Wat ik wel heb gezien was een hele mooie kokerworm, waarvan ik eerst dacht dat het een plant was!

Daarna zijn we weer omgekleed en gaan proberen wat te eten, nou en dat valt tegen om rond half zes iets te eten te krijgen!

Na lang zoeken hebben we een kebabsent gevonden, die al open was, maar die dus de menu's een voor een klaarmaakte, op een echt Zuid-Europees tempo, wat dus inhield dat ik 10 minuten voor de geplande vertrektijd van de avondboot ik mijn eten kreeg! Snel alles naar binnengewerkt en weer terug naar de haven.



Daar aangekomen moesten we aan wal ons omkleden om aan boord van een kleinere boot te gaan, daar waren nog wat Brabanders aanwezig om mee te gaan duiken.

Tegen de schemering gingen we naar de duikstek (la Cinxina) om daar voor anker te gaan. Na een korte briefing, eerst van een ongeveer 10 jarig Nederlands jongetje, daarna nog even van iemand van de duikschool, zijn we het water ingesprongen, met mijn buddy's Oscar en Julian. We zijn eerst naar rechts gezwommen, daar hebben we vrij veel schorpioenvissen gezien, ook wel mooie anemonen, die mooi oplichten in je lamp! Daarna hebben Julian en ik een jagende korperaal (of was het een congeraal?) gezien, waarvan we in eerste instantie dachten dat het een murene was, Julian heeft dit nog kunnen filmen. Daarna zijn we verder doorgezwommen, tijdens de briefing was verteld dat er een onderdoorgang was in de rotsen. Oscar gebaarde me, durf je? Waarop ik het ok teken gaf, waarom ook niet? Maar na een tijdje zwemmen begon ik ineens toch wel enge gedachten te krijgen, wanneer komt het einde? Ik zie niks! Straks raken we kwijt! Maar gelukkig Oscar had me door en heeft me rustig gekregen, gewoon even rustig ademen en doorzwemmen, alles is oké! Toen ging het weer wel, maar ik was toch wel enigszins opgelucht toen ik weer golfjes boven me zag! Toch heel anders in het donker, overdag zie je het einde van een grot, doorgang aan het licht, maar nachts zie je dus niks. We hebben daarna nog even rondgezwommen maar toen zaten we toch al weer aan 61 minuten, tijd om eruit te gaan. Was wel uitgeput toen ik aan boord moest klimmen, hakte er wel in, 3 uur gedoken, veel met je spullen lopen sjouwen! En het was nog best fris zo avonds op de boot, maar snel terug naar de haven, lekkere warme kleren aan en in de auto. Maureen haar auto heeft trouwens hele leuke navigatie, we zijn door het water van de haven, volgens haar navigatie naar huis gereden, helaas had niemand een camera bij de hand, om die route even op de foto te zetten.

Na een half uurtje of zo rijden waren we weer terug in l'Estartit, spullen uit de auto en duikers in bed na een welverdiend kopje thee, nee geen wijn na zo'n vermoeiende, maar wel mooie dag.

Groetjes Antoinette.

De middagduik van woensdag was een duik om niet snel te vergeten. Nadat de helft van het QD-team op weg was om een nachtduik te maken hadden de achtergebleven leden een makkelijke duik. Nou ja, makkelijk... het water was vlak maar met een lekkere stroming. Nadat de één na de ander afgedaald was, bleek maar weer eens waar stroming goed voor is. Ik heb nog nooit zoveel grote barracuda's bij elkaar gezien als tijdens deze duik.



En ze bleven maar komen, tientallen, misschien wel honderden kwamen in parade voorbij. Wat een genot om daar naar te kijken.

Groetjes
Marice

Donderdag 17 oktober

Alweer de laatste duikdag van deze mooie vakantie. De laatste duiken werden



gemaakt bij La Reina en La Vaca. De afgelopen dagen werd de gevoelstemperatuur van het water alsmat kouder, en vooral ook sneller. Was het de eerste dag geen probleem om een uur te duiken, de laatste dag was dat toch een stuk moeilijker. Sneller koud krijgen, nog sneller naar het toilet moeten (wat al niet makkelijk is met een droogpak)... maakt dat aan het eind van de duik er een soort van rush ontstaat om snel aan boord van de boot te komen. Al met al heb ik toch wel mooie duiken gemaakt. Wat ik helaas

niet gezien heb zijn octopussen... maar die ga ik de volgende keer zien... Bij deze wil ik door middel van deze foto een ode brengen aan de tandbaarzen die vooral groot zijn.

Donderdagavond was ook de grote avond van ons gezamenlijk diner. En wat is toepasselijker dan om in Spanje tapas te gaan eten. Jaren geleden had ik al eens een restaurantje gevonden waar de tapas lekker waren en waar de kok ook wel eer van zijn werk maakte. Enkele dagen eerder waren we hier al eerder geweest om een afspraak te maken. En wat bleek, voor groepen was het open. We hebben ons eigen tapasmenu samengesteld en daar heeft de kok weer zijn eigen draai aangegeven. Bij het weggaan zei de kok nog "I know you, you have been here before..." mmmmm... Was dat een goed teken? Peter zou zeggen van wel... maar dan een hele flessos idiotos...

We hebben heerlijk gegeten deze avond en met de nodige wijntjes, biertjes, watertjes, tapas, toetjes erbij, hebben we met z'n allen een heerlijke avond gehad. Ik kan niet anders zeggen dat het toch wel een traditie is geworden bij de duikclub, gezelligheid en plezier staat hoog in het vaandel.

Groetjes
Marice.

Vrijdag 18 oktober (Marijke).

Helaas kon ik deze vakantie niet duiken. Op zich best jammer als je mee gaat met een duikreis, maar ik heb me gelukkig goed kunnen vermaken. Gezellig samen ontbijten met het clubje in het appartement, en ook weer 's avonds lekker en gezellig eten met een groep. Op maandag ben ik bijzonder enthousiast begonnen aan een behoorlijke wandeling. Ik ben van 'l Estartit naar Les Dunes en Castell de Montgrí gelopen, en via Torroella de Montgrí weer terug. Op zich niet gek dat ik blaren had, achteraf bleek het een kleine 21 KM te zijn geweest. De rest van de week heb ik me dus braaf koest gehouden. Op zich geen straf met heerlijk weer, een beetje in de zon hangen op het strand en aan het zwembad.

Na donderdag alleen een uitstapje te hebben gemaakt, hebben we plannen gemaakt om op vrijdag met een groepje naar Girona te gaan.

Zo stappen we op vrijdag ochtend op de bus naar Girona, met in totaal 5 'man'. Marice, Nataschja en Rob zijn fanatiek en geoefende geocachers en zo hebben we toch al een paar mooie routes door Girona.

De eerste geocache blijkt het moeilijkst te vinden, en we kunnen daar met zijn allen de hele dag op broeden waar deze nou zou zijn verstopt... We vermoeden dat deze onder een bankje verstopt is, echter was daar net een Spaanse jongedame op neer gevleid. Echt bekijken en bevoelen hebben we dan ook niet aangedurfd, en niemand was zeker genoeg van het evt. Spaans dat we het durfden te vragen. Dat we 'warm' zijn weten we, maar de precieze locatie? Dus eerst wat moed indrinken in een lokaal café met wat koffie en een lekker broodje voordat we aan ons verdere Spaanse avontuur gaan beginnen. Na een wandeling door de stad via enkele korte geocaches brengt een van de routes ons naar de oude stadsmuur. Helaas blijkt er op sommige plaatsen een openbaar toilet te zijn ontstaan, waardoor het beklimmen van de bijbehorende torens niet altijd een feest is.



Via vernuftig verstopte caches (aan bijvoorbeeld een visdraadje hangend aan de buitenkant van de muur) komen we dan bij een binnenplaats van een oud kasteel. Nu een prachtig park geworden met vele doorkijkjes, en een mooie plek die je als toerist niet zo snel zou vinden. Hierna zijn we allemaal toe aan tapas en een biertje (what-else) om wat bij te komen van de opgedane indrukken. Uiteraard lieten we ons die beide goed smaken.

Met hernieuwde krachten zijn we daarna op weg gegaan naar een kathedraal. Een prachtig bouwwerk wat helemaal opgetrokken is uit fossiel kalksteen. Alle kleine versteende schelpjes zie je doordat het kalksteen weggesleten is met de tijd, echt een bijzonder gezicht. Gelukkig heeft ook Girona een en ander aan toeristische winkels, en is er toch wat enorm lekkere nougat over de toonbank gegaan en in Nederlandse handen gekomen. Via de ijssalon vervolgden wij onze terugweg. Op naar de eerste en tevens laatste cache! Nadat ik een sanitaire stop niet langer kon vermijden, zag ik bij terugkomst bij de bus de triomfantelijke gezichten, ook de laatste cache was gevonden! En inderdaad, ons vermoeden was juist. Deze was inderdaad onder het bankje bij het bushokje verstopt.

Na de terugreis in de bus van een uurtje, een bezoek aan een van de duikwinkels, heb ik de groep bij een restaurant achtergelaten en ben ik terug gegaan naar het appartement. Daar was al heerlijk pizza gebakken, en we hebben dan ook heerlijk gegeten op deze laatste avond samen.

Al met al een heerlijk ontspannen vakantie, met een gezellig stel mensen. Ik heb me in ieder geval goed vermaakt!

Marijke.

Zaterdag 19 oktober

Dit is alweer de laatste dag van de duikreis, een duikreis met veel mooie zonnige dagen, mooie fantastische duiken, goed zicht, groot en klein onderwaterleven en vooral ook heel veel fun. Want dat hebben we zeker gehad tijdens deze week in l'Estartit. Nadat Rob, Nataschja en ikzelf nog een paar geocaches in l'Estartit hadden gevonden en gelogd was het moment daar dat we weer in de taxibus konden stappen en op weg waren voor de reis naar huis.



En met ruim een uur vliegvertraging stonden we eind van de avond weer op Nederlandse bodem, waar iedereen toch maar zo snel mogelijk naar huis ging... Het was goed zo...

Groetjes

Marice

Advertentie

Stucen is méér dan alleen maar pleister smeren...

Klassiek

A.J.S.

WAND EN PLAFOND
AFWERKING

MODERN

Roosendaalseweg 15 • 4711 RR St. Willebrord • Tel (0165) 38 62 16 • Fax (0165) 38 67 68

Aankondiging.



Nieuwjaarsduik

Zondag 5 Januari 2014
Verzamelen 11.00
Galderse Meeren P3

Nieuwjaarsreceptie
16.00 u AOC Snijders
Spinveld 66 A19 Breda

Duiken op La Palma.

Op 28 oktober zijn wij vertrokken voor een “korte” vakantie naar de Canarische eilanden. En wel het eiland La Palma. Niet te verwarren met Las Palmas. Het eiland is het meest westelijke eiland van de Kanaries. We waren net op tijd vertrokken, het was namelijk de dag dat er een orkaan over Nederland zou razen. De slurf was net los van het vliegtuig en ze waren bezig met het veiligheidsfilmpje. Het toestel stond al aardig te schudden terwijl we nog stilstonden.

Maar met de neus naar het zuiden gingen we de lucht in om 06.15. De vlucht duurt c.a. 4,5 uur en we landen om 9.25 plaatselijke tijd. En jawel de zon scheen en de jassen konden gelijk weer uit. Het was een graadje of 22. De huur auto opgehaald en op naar ons “onderduik” adres.

Het was wel even zoeken, maar met een beetje Spaans en een goedwillende gemeentewerker hebben we toch onze slaapplek gevonden. Tussen de bananenplantages. We hadden al via de voice mail contact gehad met de duikschool en daar zijn we ‘s middags naar toe gegaan om de papieren enz. in te vullen. Zodoende hadden we afgesproken om 2 duiken per dag te gaan maken en 1 dag niet te gaan duiken omdat we ook wat van het eiland wilden gaan zien. We hadden een pakket van 10 duiken per persoon, maar dan zou je dus iedere dag MOETEN gaan duiken.

Maar een vakantie is altijd iets van NIETS MOET! Na de 1e in Puerto Naos waren we weer gewend en het ging goed met mijn enkel. Gelukkig! Echt veel was er niet te zien omdat het een vulkanisch eiland is en er alleen grote basaltblokken onder water liggen. Maar daar zit wel van alles tussen! Van groot tot klein.

Het voordeel van deze duikschool is dat je al je duikspullen die je gespoeld wilt hebben gewoon aan hun mee kan geven. Zij spoelen je spullen en nemen het de volgende dag weer voor je mee. Zo hoef je niet zelf met je zoi te zeulen. Ideaal dat wel.



verklaard. Het is een spectaculair gezicht die kruizen onderwater met het zonlicht er op.

We hebben natuurlijk wel het een en ander onderwater leven gezien zoals murenes, diverse garnalen, rifbaarzen, en sidderroggen. Na deze 2e duikdag (4duiken) hadden we een dag rust besloten.



De 2e duikdag zijn we naar het zuiden gegaan. Naar Mal Pique. Dit is wel een mooie duiksport. Niet zo zeer vanwege het leven maar wegens de rotsformaties onderwater.

Hier zijn 40 kruizen afgezonken ter nagedachtenis en heilig verklaring van 40 monniken die in een ver verleden door piraten zijn vermoord. De monniken zijn in 2000 heilig

De volgende dag zijn we het eiland gaan verkennen en boven op de vulkaan geweest waar een sterren observatorium staat. Dit was op 2460 m. hoog. Dus niet iets wat je ff doet na een dag duiken. Hier waaide het behoorlijk en de wolken schoten in een razen snel tempo voorbij. Hier was een dikke trui en jas geen overbodige luxe.

De vrijdag hebben we weer 2 duiken gemaakt en wel op "La Bombilla".

Een mooie duikstek over zwart lava zand. Hier kwamen we een Grote Tritonslak tegen. Deze zie je normaal niet overdag maar wij hadden het geluk. We hadden nu een klein beetje stroming tegen maar dat was goed te doen. Halverwege (100 Bar) omgedraaid, maar dat had de stroming ook gedaan en was iets sterker geworden. Ja, wat doe je dan ga je hoger zwemmen om je lucht verbruik te verminderen maar daar is de stroming erger, of ga je dieper waar je meer lucht



verbruikt, maar de stroming minder is?

Ik ben hoger gaan zwemmen en was toch wel aardig vermoeid toen we eruit kwamen.

Maar na een tijdje was ik weer op adem gekomen en na een interval van c.a. 1 ½ uur gingen we voor de 2e duik. Dit was weer een hele relaxte duik. En op zoek naar een zeepaardje. En jawel die hebben we gevonden. Een kleine 10cm



groot en groen gelig van kleur. Na diverse foto's en filmpjes gemaakte te hebben weer verder gezwommen. Ditmaal was het landschap weer spectaculair doordat de basalt blokken, allemaal boogjes hadden gevormd door eerdere vulkaan uitbarstingen. Het leek wel nettenraing maar dan door poortjes



van steen. En onderweg nog van alles gezien. Deze duik was voor mij weer een nieuw lengte record, 75 minuten. Wel op gemiddeld 8,7 meter dat wel maar toch.



Na 6 duiken hadden we het onderwater wel een beetje gezien en ik wilde mijn enkel niet te

veel belasten. Dus hadden we besloten dat deze duikdag onze laatste zou zijn. Daarna nog lekker 2 dagen heerlijk van de rust genoten. Het was een erg relaxte vakantie en de duikschool was top.

Sandor en Anne-Marie.

NEMO 33.

Afgelopen zaterdag 23 november, zijn we met 8 duikers naar Ukkel geweest om Edwin v/d Berg bij te staan in zijn laatste duik voor zijn Advanced Open Water brevet. Marice, Leo, Julian, Aswin, Mike, Edwin v/d Berg, Edwin de Bruin en ik. Nadat er om 10.00 verzameld was bij de Media Markt te Breda zijn we carpoolend naar Ukkel gereden.



Daar aangekomen kwamen we Julian en Edwin tegen. Tevens moesten er nog wat formaliteiten gepleegd worden, inschrijven, betalen, WC. We hadden geboekt om van 12.00 tot 13.00 te duiken. Volgens Marice was het altijd warm daar, Ja, ja...?? Na een frisse douche kregen we de briefing en moesten we eerst snorkelen voor c.a.



10 minuten. Daarna setje opbouwen en hup de put in naar 33 meter diep. Aswin had zoon Mike meegenomen.

Marice dook met Edwin en Edwin. Omdat de ene Edwin z'n eerste advanced duik deed en de andere zijn laatste duik voor het advanced brevet. Leo, Julian en ik doken gedrieën als eersten de put in.

Dit had als voordeel dat je nog een beetje zicht heb. Later zou je alleen maar bellen zien door de vele duikers. Het water was best wel lekker en iedere keer besloeg mijn bril. Na enkele minuten op 33,8 meter gezeten te hebben gingen we weer langzaam omhoog. Het was voor de



zaterdag niet heel erg druk.

Dus we hadden de ruimte.

We hebben geprobeert wat foto's te maken, niet dat dat altijd lukt, maar goed, er zaten toch wel redelijke tussen.



Na het duiken hebben we een "kleinigheid" gegeten en gedronken in

het restaurant aldaar, wat goed smaakte. Rond 15.00 zijn we weer naar huis gereden. Het was een gezellige dag met z'n allen. Smaakt naar meer.



Sandor.



Te koop

4 liter zwembad fles (moet gekeurd worden)

12 liter fles (bommetje, moet gekeurd worden)

C8 duiklamp (batterij-versie)

Seequest Fusion trimvest, maat M/L
Prijzen in overleg.

Grt,
Berry de Ridder.

| LIEVE LEO |

Als duikende vrouw heb ik een probleempje. Ik moet altijd plassen. Voor een duik, na een duik, onderweg naar de duikplek, altijd. Voorheen moest ik dat altijd stiekempjes doen in de bosjes, achter de auto, of op een ander verborgen plekje. Maar de laatste jaren is dat voorbij! Ik ben zo blij met de toiletboxen, die tegenwoordig bij de meeste duikstekken staan. En elke keer, als ik daar even privé mijn plasje kan doen, zie ik het weer: schoongemaakt door Leo op... die en die datum. En elke keer denk ik weer: Leo, wat ben ik toch blij met jou! Ik hoef niet meer te plassen met angst voor brandnetels op vervelende plekken, of de wind, die zorgt dat mijn schoenen ook delen in mijn ongemak. Daarom wil ik bij deze mijn dank overbrengen aan Leo, en al die anderen, die dit mogelijk hebben gemaakt. Ondanks dat Leo geen buddy is, is hij toch onmisbaar voor mij. Hij maakt mijn duiken een stuk aangenamer. Lieve Leo, bedankt!



We weten allemaal dat Leo echt niet de beroerdste is om mensen te helpen, maar dit hadden we echt niet gedacht te lezen in het blad Duiken!

Wist U dat...?

-Jos het neuswieltje van de vouwwagen heeft verloren bij de bikkelduik?
-Toos het wieltje weer teruggevonden heeft?
-Jos nu creatief bezig is om het wieltje weer op z'n plaats te krijgen?
-Natasja graag met leden van de q.d op vakantie gaat?
-Maar 1 week lang genoeg is?
-Zij dus GEEN 3 weken vakantie voor de q.d. gaat organiseren?
-Het komende seizoen misschien maar een weekend wordt?
-De evenementencommissie graag foto's wil voor de foto wedstrijd?
-Je deze al door kan sturen naar de evenementencommissie?
-Op 12 juli 2014 de bqg word gehouden, wij dus veel foto's willen kunnen laten zien?
-Anne-Marie een nieuw duikpak heeft ontdekt?
-Dat Maureen het in Spanje zo warm had dat ze met een open droogpak rits in het water sprong?
-Dat Rob haar wat extra verkoeling wilde geven door haar verder onder water te duwen?
-Dat Berry de onderwaterfoto van het jaar in z'n lens had bij de Medes maar dat toen zijn geheugenkaart vol was (met foto's uit Bonaire)?
-Dat Marice bij het geocachen iets meer gevonden heeft dan alleen een cache?
-Toos binnenkort opnieuw tapa's gaat maken en Berry al uitkijkt naar de onbeperkte gehaktballen in tomatensaus (uit een koffiekkan?)
-Liesbeth graag de gouden eikel wil winnen dit jaar maar dat niet lukt als je alleen maar je zwemvliezen vergeet bij een Noordwijk (dan wint Maureen het toch echt)?
-Berry verwoede pogingen doet om zijn spullen te verkopen?
-Sandor nog steeds mailtjes stuurt naar mensen die geen lid meer zijn?
-Dit eigenlijk onder (inter)net werken valt?
-Iemand met een G9-tje nog steeds iemand met een G-10 dingen kan uitleggen over z'n toestel?

-Als je enthousiast wil gaan zwemmen dat je dan niet je zwembroek moet vergeten, ook niet in het zwembad?
-Je niet je fles of automaat moet vergeten als je wil gaan duiken?
-Je dan van ellende maar gaat zwemmen en je het dan niet na 4 banen al moet opgeven?
-Maureen Mol met veel plezier secretaris is geweest de afgelopen 6 jaar?
-Ze niet beweert nooit meer secretaris te worden in de toekomst?
-Ze helemaal gaat genieten van het les geven en duiken leiden?
-Je Peter niet de weg moet laten wijzen in Estartit? Want dan kom je in de achterbuurten uit...
-Wist je dat wanneer je flessenpost in het Grevelingenmeer gooit deze niet ver komt?
-Wist je dat er tijdens de QD reis naar Spanje er zoveel foto's zijn genomen dat we een expositie kunnen organiseren tijdens de BBQ?
-Wist je dat duiken een kansspel is..... ook al duik je met z'n allen op één duikstek, niet iedereen ziet barracuda's?
-Wist je dat iedereen genoten heeft in Spanje?
-Wist je dat we in Spanje de beste week in de maand hebben gehad?
-We elke dag hebben kunnen duiken?
-We zo goed als bijna elke dag zon hebben gehad?

Verjaardagen, geboorten en brevetteeringen

december

1 december.....Julian Ramakers.
7 december.....Gerard Snijders.
8 december.....Anoul de Jong.
12 december.....Paul Kanters.
29 december.....Reindert de Mooy.

januari

2 januari.....Maureen Mol.
8 januari.....John van Oerle.
14 januari.....Olga Visser.
22 januari.....Wim Horde.



februari

7 februari.....Anne-Marie Kuiters.



Gebrevetteerd voor OW:
Elske de Visser.

Gebrevetteerd voor AOW:
Edwin van den Berg

