

Quality-Divers Breda

februari 2010



Colofon

Adrie Boomaars



Voorzitter

voorzitter@quality-divers.nl

Huub Jorna



Penningmeester

penningmeester@quality-divers.nl

Maureen Mol



Secretaris

secretaris@quality-divers.nl

Marice Bastiaensen



Voorzitter

opleidingscommissie

opleiding@quality-divers.nl

Jeroen Boot



Voorzitter Evenementencommissie

evenementen@quality-divers.nl


www.Quality-Divers.nl
Postbus 7046 Breda

4800 GA Breda

algemene informatie via info@quality-divers.nl

Redactie: Rob van Gils, Anne-Marie Kuiters, Sandor Schröder, Maureen Mol,
Anton Kemmeren.

Website: David Hansler, Coen Schaap.

e-mail: redactie@quality-divers.nl of: redactie.qualitydivers@gmail.com

Inhoudsopgave.

Colofon	2
Inhoudsopgave	3
Van de voorzitter.	4
Van de penningmeester.....	4
Van de secretaris.....	5
Van de Opleidingscommissie, deel 1	6
Van de Opleidingscommissie, deel 2.....	7
Duikcursussen Quality Divers.....	7
Van het DuikTrainingsTeam.	8
Van de redactie.	9
Van de evenementencommissie.....	9
Nieuwjaarsborrel 2010.....	11
Zwembadrooster.....	12
Nog op vakantie.....	12
Buitenduikrooster.....	13
Advertentie.	14
Verenigingsduiken: hoe en wat?.....	15
Alpe d'Huez.	16
Papua-Nieuw Guinea & Sulawesi	18
Aankondiging	21
Aankondiging	23
Advertentie.	23
Wist U dat?.....	24
Puzzeltijd.	25
Uit de oude doos.	25
Felicities en brevieringen.....	28

Van de voorzitter.

Hier zijn we weer met ons nieuwe clubblad, je zou het niet zeggen als je zo naar buiten kijkt maaaaar de lente komt er aan.

Dit betekent ook dat het nieuwe duikseizoen weer van start gaat.

Het bestuur heeft van de afgelopen winter gebruik gemaakt om weer wat orde op zaken te stellen.

Zo heeft Huub de volledige financiële administratie over genomen van ondergetekende. Hebben we een nieuw budgetsysteem opgesteld om als bestuur een beter overzicht op de inkomsten en uitgaven te houden.

Marice heeft weer de nodige opleidingen in gepland, waar iedereen zich op in kan schrijven

Jammer genoeg hebben ook wat oude leden afscheid genomen van de vereniging, maar kunnen we ook weer wat nieuwe leden verwelkomen.

Op de komende clubreis in het najaar is weer massaal gereageerd en er hebben weer een flink aantal leden te kennen gegeven mee naar Malta te gaan.

verder is de agenda voor 2010 weer aardig gevuld met leuke duiken en allerlei uitjes, waarbij we hopen dat ze massaal bezocht worden, want vergeet niet dat er een hoop vrijwilligers veel tijd besteden om het jullie naar je zin te maken in en om het water.

dit zijn dus allemaal weer hele leuke ontwikkelingen

Ik wens iedereen een goed seizoen en mooie duiken

Adrie

Voorzitter QD

Van de penningmeester.

Beste QD leden,

Sinds de ALV ben ik penningmeester, maar de afgelopen tijd heb ik samen nog met Adrie de financiën gedaan om het penningmeesterschap onder de knie te krijgen.

Wel nu, per 18 januari zijn de zijwieltjes eraf en ben ik echt de nieuwe schatbewaarder van de vereniging. Tot nu toe draaien we in financieel opzicht een goed jaar. Er zijn aardig wat opleidingen en ons ledenaantal blijft aardig stabiel (71 op het moment dat ik dit stukje typ). We hebben een aantal opzeggingen, maar daar staat ook nieuwe aanwas tegenover. Mensen weten onze club via kennissen of via internet te vinden en dat is erg positief.

Dan rest mij nog een punt dat Adrie al vaker in het verleden heeft aangesneden. Het blijft zo dat de contributie op de 1^{ste} van elke maand wordt afgeschreven door automatisch incasso. Nog steeds komt het voor dat sommige contributies gestorneerd worden. Dus komt het niet goed uit dat de contributie op de 1^{ste} van de maand wordt afgeschreven zet dan de automatische incasso stop en maak het zelf over op een datum die beter uitkomt. Dit is voor beide partijen prettiger.

Het nieuwe seizoen zit er aan te komen, de buitenduikagenda is bekend en ik wens iedereen dan ook veel duikplezier.

Huub.

Van de secretaris.

Beste duikers, het is een hele rustige periode geweest voor mij als secretaris. Een vergaderingetje, notulen schrijven. 't Was zo gebeurd. Afgelopen week weer gezellig met een paar nieuwe leden gesproken. Ze hebben best al een aantal duikjes gemaakt, dus eenmaal in het zwembad zal het allemaal weer wel snel terug komen... Verder is het voor ons als duikers toch nog even wacht op een heel klein beetje beter weer; al schijnt het zonnetje maar een beetje meer, voor net dat beetje meer licht onder water.

Actiepunten van ALV 2009 / 2010

Nr	Wat	Wie	Datum	Status
7-nov-2009-1	Meldt het feit dat we kleding hebben op de website en in het clubblad.	Adrie	Nov-2009	Afgehandeld
7-nov-2009-2	Bekijk of het mogelijk is om de garagedeur te laten schilderen.	Adrie	Feb-2009	
7-nov-2009-3	Een gesprek plannen met de verzekeringsmaatschappij om te kijken of daar mogelijkheden zijn om de kosten te verlagen.	Adrie	Feb-2009	Afgehandeld
7-nov-2009-4	Iedereen waarbij stornering regelmatig optreed graag overgaan tot een eigen automatische betaling op een ander moment in de maand.	Alle leden	Dec-2009	Afgehandeld
7-nov-2009-5	Stukje over Egypte nog eens op de site zetten en daarin zetten dat we de volgende keer naar Malta gaan.	Jeroen	Dec-2009	Afgehandeld
7-nov-2009-6	Geef aan waar je goedkoop foto's van het formaat 30x40 kunt laten afdrucken in zet het in clubblad	Jeroen	Feb-2009	Afgehandeld
7-nov-2009-7	Op de site laten zetten van dit mail adres (foutje@quality-divers.nl)	Jeroen	Dec-2009	Afgehandeld
7-nov-2009-8	MB geeft aan dat hij zal reageren naar Kymo over het feit dat ze het clubblad hebben gebruikt voor onze emailadressen.	Marice	Dec-2009	Afgehandeld
7-nov-2009-9	Lijst met de namen / adressen etc. in de zwembadmap toevoegen en op de site zetten bij de ledensite onder de bestanden	Maureen	Nov-2009	Afgehandeld
7-nov-2009-10	Bestuur, bestudeer waarom er een daling is bij andere clubs teneinde te voorkomen (als dat mogelijk is) dat hetzelfde gebeurd bij onze club.	Bestuur	Feb-2009	We houden het informeel; vragen als we leden van andere clubs zien

Beste bubbels,
Maureen

Van de Opleidingscommissie, deel 1

Beste leden,

Het nieuwe jaar is begonnen, en daarmee ook de planning van de eerste duikopleidingen van dit jaar.

Op korte termijn gaan de volgende opleidingen van start:

- **PADI Specialty Nitrox (EANx)**, met deze specialty mag je duiken met luchtmengels tot 40% zuurstof.
maandagavond 15 maart a.s. om 19:30 - 22:30 (theorie + examen)
kosten: € 100,- (zonder duik) | met duik: € 135,-
opgeven voor uiterlijk maandag 22 februari a.s. ivm bestellen cursusmateriaal

- **PADI Advanced Open Water Diver** opleiding
start zondag 7 maart: diepe duik in NEMO33 te Brussel
overige 4 duiken (navigatie, nacht, opsporen&bergen, stroming) worden nog ingepland
Kosten: € 200,- (excl lidmaatschap vereniging)
opgeven uiterlijk: maandag 22 februari a.s. ivm bestellen cursusmateriaal

- **PADI Adventure duik: DIEP**
zondag 7 maart: diepe duik in NEMO33 te Brussel
1 duik (deel van Advanced Open Water Diver opleiding)
Advanced Open Water Diver brevettering bestaat uit 5 Adventure duiken (waarvan diep en navigatie verplicht zijn)
Kosten: € 70,- (incl boek, leden vereniging) | € 76,- (incl boek, niet leden vereniging)
Opgeven uiterlijk: maandag 22 februari a.s. ivm bestellen cursusboek

Op onze website staat meer informatie over de opleidingen.
Zijn er dingen niet duidelijk, dan kan je altijd om uitleg vragen.

-> Opgeven bij ondergetekende (Marice Bastiaensen), via email!

-> Check altijd of je een reactie/bevestiging terugkrijgt.

Meerdere cursussen volgen nog, houdt het clubblad in de gaten!

grtz
Marice.

Van de Opleidingscommissie, deel 2

De winter nadert zijn einde... alhoewel het nu weer sneeuwt. Op zich een mooi fenomeen, jaren geen winter, en dan nu, nu sneeuwt het al sinds half december. En er lag heel veel ijs met Nieuwjaar, waardoor we genoodzaakt waren om de Nieuwjaarsduik i.v.m. de veiligheid af te gelasten.

Anyway, het nieuwe seizoen staat voor de deur, de eerste opleidingen zijn al gepland. In dit clubblad kan je meer informatie vinden over welke opleidingen. Afgelopen jaar was een heel mooi jaar wat betreft het aantal opleidingen. Het is jaren geleden dat de opleidingen zo goed liepen. Natuurlijk gaan we dat dit jaar voortzetten. En daarbij is ook jullie hulp nodig. Ken je iemand uit jouw omgeving, of via via die wil gaan duiken, laat hem of haar naar ons toe komen.

Afgelopen winter is ook het besluit genomen om de Opleidingscommissie aan te passen. In dit geval is het dat de commissie uitgebreid wordt met iedereen die betrokken is bij opleidingen (instructeurs en divemasters).

Bubble ze...
Marice

Duikcursussen Quality Divers

Hieronder staat een overzicht van de geplande opleidingen. In verband met andere activiteiten van de instructeurs en de vereniging staan deze datums vast. In de prijzen zijn altijd de brevettering meegenomen. Dat betekent voor een update cursus dat er een nieuw/update brevet wordt aangevraagd met een nieuwe geldigheidsdatum erop.

Voor al deze cursussen geldt dat de cursist lid is van de vereniging. Is dit niet het geval dan komt daar nog 3 maanden lidmaatschap (à € 36,-) bij.

<u>Duikcursus</u>	<u>Kosten</u>	<u>Datum</u>
PADI Open Water Diver (incl. 3 mnd lidmaatschap vereniging)	€ 425,-	Intake: Don avond 8 april 2010, 21:00 Start: Zwembad: Do av 15,22 april & 6, 20 mei, 19:30 Buitenwater: zo 23 & ma 24 mei (Pinksteren), 10:00
PADI Advanced Open Water Diver (excl. Uitrusting) -Leden -Niet leden	€ 200,- € 236,-	Intake: Don av. 4 maart 2010, 21:00 Duiken: Zon 7 maart 2010: diepe duik Overige: zat 24 & zon 25 april 2010
PADI Adventure Dives -Ledenprijs -Niet leden prijs 1 ^e Adventure duik (ivm boek) -Ledenprijs -Niet ledenprijs	€ 35,- € 41,- € 70,- € 76,-	Elk moment, in te plannen samen met instructeur.

<u>Duikcursus</u>	<u>Kosten</u>	<u>Datum</u>
Emergency First Respond (EFR) (compleet)	€ 115,-	Zat. 5 juni 2010, 10:00 – 16:00
DAN Oxygen Provider cursus (compleet)	€ 90,-	Zat. 26 juni 2010, 10:00 – 16:00
PADI Rescue Diver cursus -Leden -Niet leden	€ 225,- € 261,-	Informatie bij de Opleidingscommissie Juni 2010 / September 2010
PADI Divemastercursus -Excl. Lidmaatschap vereniging -Excl. uitrusting	€ 600,-	Informatie bij de Opleidingscommissie
PADI Peak Performance Buoyancy specialty (nog meer leren en oefenen mbt het drijfvermogen)	€ 65,-	Informatie bij de Opleidingscommissie (10:00 – 16:00)
PADI EANx Diver (Nitrox) -zonder duik, incl vullen van fles -met 1 duik	€ 100,- € 135,-	15 maart 2010, 19:30 – 22:30 Met duik, af te spreken met cursist
Diverse PADI specialties op aanvraag Multilevel, Opsporen en Bergen, Droogpak, Diep, Nacht, Navigatie, Digitale Underwater Photography,		Informatie bij de Opleidingscommissie

Belangrijke prijswijzigingen:

PADI OWD -> € 425,-

Discover -> € 30,-

PADI Scuba Review -> € 75,-

Bij voldoende aanmeldingen gaat de cursus door. Bij onvoldoende aanmeldingen wordt samen met de cursisten overlegd hoe verder te gaan.

Grtz, Marice

Van het DuikTrainingsTeam.

Het blijft een raar iets, de ene keer is het druk de andere keer is er bijna niemand om te trainen. Ik kan er geen touw aan vast knopen waarom het is zoals het is. Daarom blijven we gewoon doorgaan met het geven van trainingen op de donderdagavond. Jullie hebben al gemerkt dat Maureen sinds een aantal maanden snorkel training geeft. Jawel, zij is tegenwoordig ook trainster. Dus heeft iemand van jullie interesse om ook training te geven, of leuke ideeën heeft voor een thema tijdens een training, laat het weten dan kunnen we daar iets mee doen.

Het nieuwe buitenduikrooster 2010 staat in het clubblad. We hebben een paar extra duiken opgenomen, zoals twee duiken op één dag en ook een nachtduik. I.v.m. de drukte op zondagen bij duiken in de Oosterschelde hebben we dit jaar gekozen om deze duiken op zaterdag te maken.

Graag zie ik jullie weer tijdens de verenigingsduiken van dit jaar.

Tot in het zwembad en vooral ook de waterkant...

Marice

Van de redactie.

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Een jaar dat een beetje spooky begon met een leuke spooktocht in de bossen bij Dorst. Dit moet wel een inspiratiebron zijn voor het schrijven van net zulke leuke en spannende verhalen voor alle duikdingen die we dit jaar weer zullen beleven. En wat is er leuker dan met een lekker bakkie op de bank het clubblad te lezen. Ook in dit clubblad staat weer wat er allemaal te bleven is bij QD. Waarneer en waar je de buitenduiken kunt maken, wie er wat voor training geeft in het zwembad, hoe het staat met de duikreis naar Malta. Kortom genoeg te lezen en te doen voor een QD-er met duikbril en snorkel.

Vergeet je fles niet te vullen en je snorkel leeg te blazen

Anne-Marie.

Van de evenementencommissie.

De receptie en de spooktocht zijn achter de rug. De spooktocht is goed ontvangen door de leden. Het was een gezellig griezelige avond. Het griezelen heeft nog een staartje gekregen via het forum. Nieuwsgierig? Je kunt nog een kijkje nemen. De komende evenementen zijn de nieuwjaarsduik en de BBQ. JAJA de BBQ. Het plan is de bbq te houden op het laatste weekend voor de zomervakantie. Dus niet als vorig jaar na de vakantie. Houd alle zaterdag vrij, plan niets en houdt je ogen en oren open. Zo mis je de aankondiging niet.

Zoals iedereen vast weet hebben we dit jaar een email adres beschikbaar gesteld voor de leden om daar je gouden eikel moment op te geven. Het blijft echter stil in de mailbox. Misschien dat er geen gouden eikel momenten zijn. Of zijn we het adres vergeten? Hierbij dan nog een keer het adres:

Gouden Eikel moment mail: foutje@quality-divers.nl

Vergeet niet om mooie foto's te maken voor de fotowedstrijd. Het thema is helder en passend.

Thema fotowedstrijd: Duiken

Dat was het voor zover. Tot ziens bij een van de evenementen.

Groeten

De evenementencommissie



Verenigingsactiviteiten.

Zaterdag 23 januari was het griezel- en horrortijd bij quality divers. We hadden het jaarlijkse uitje en dit keer was het een spooktocht in de bossen bij Rijen. We



verzamelden bij "het halve maantje". Eerst gezellig gegeten en wat gedronken, daarna werden de groepen ingedeeld.

2 Groepen van 5 personen en 2 van 4 personen moesten ieder een kwartier na elkaar vertrekken. Buiten begon het te sneeuwen, maar dat mocht de pret niet drukken. De spooktocht was te allen tijde doorgegaan want de spoken schenen juist van guur weer te houden. Dus ging iedereen na een audio-introductie in het café al met knikkende knieën op pad.

De spooktocht begon rustig. We werden welkom geheten door Pennywise en daarna werden we beslopen door een vampier bij een kerkhofje, maar we hadden nog geen echt



schrikmoment. Dat kwam helemaal goed toen in het donker opeens een weerwolf uit de bosjes schoot. Toen stonden we op scherp. Na een kleine rendez vous met een heks en een zombie sprongen we zowat de boom in toen iemand gecamoufleerd als heide uit de heide sprong. Ik heb 'm nooit zien komen in ieder gevallen.

We vervolgden onze weg wat angstig en kregen nog gorilla's, demonen, een levende lijfzak en Freddy Kruger op ons dak.

Daarna zijn we teruggevlucht naar "het halve maantje" om nog even gezellig na te zitten. De tocht was erg leuk

in elkaar gezet door de mensen van Spooktocht Brabant en het was weer een erg gezellige avond met de club. Dus Jeroen, goed geregeld en bedankt. En volgend jaar liever iets met minder spanning. Kantklossen in Brugge, of zo.



Huub

Nieuwjaarsborrel 2010.

Wij zijn als duikvereniging het jaar niet goed begonnen. De eerste geplande duik van het jaar ging niet door. De Galderse Meren was dichtgevroren. Wat moet dat dan wel voor de rest van het jaar. Nou..... volop duiken natuurlijk. Of een ijsduikspecialty. We laten ons niet zomaar kisten.



De borrel is wel doorgedaan en zo konden we met zijn allen weer even over onze nieuwe voornemens praten, hoe snel



we ze weer breken en natuurlijk over de duikplannen van het komend jaar. De oliebollen waren dit jaar weer handgemaakt door Marian. En waren dan ook erg lekker en goedkoop. Dat is weer goed nieuws voor de penningmeester.



De cadeautjes die de evenementcommissie voor de nieuwjaarsduikers gekocht had blijven liggen tot volgend jaar.



Ook weer goed nieuws voor de penningmeester. Zou het dan toch het jaar van de penningmeester worden? We zullen het zien.

Na de borrel zijn een roedel leden nog uit eten geweest bij de Egelantier. En zo is de dag toch goed afgesloten.

Groeten
Jeroen



Zwembadrooster.

datum	week	soort training	trainer	thema
Januari				
7-jan-10	1	Snorkelen	David	
14-jan-10	2	Perslucht	Toos	
21-jan-10	3	Perslucht	Loek	
28-jan-10	4	Snorkelen	Maureen	
Februari				
4-feb-10	5	Perslucht	Berry	
11-feb-10	6	Perslucht	Huub	Carnaval
18-feb-10	7	Snorkelen	David	
25-feb-10	8	Voorjaarsvakantie		
Maart				
4-mrt-10	9	Perslucht	Toos	
11-mrt-10	10	Snorkelen	Loek	Ademhalingstechniek
18-mrt-10	11	Perslucht	Huub	
25-mrt-10	12	Perslucht	Berry	Hoepels
April				
1-apr-10	13	Snorkelen	Maureen	
8-apr-10	14	Perslucht	Berry	Vest
15-apr-10	15	Perslucht	David	
22-apr-10	16	Snorkelen	Sandor	
29-apr-10	17	Perslucht	Toos	
Mei				
6-mei-10	18	Perslucht	Loek	Conditioneel duiken
13-mei-10	19	Hemelvaart		
20-mei-10	20	Snorkelen	Huub	Beenslag
27-mei-10	21	Perslucht	Berry	Open water skills
Juni				
3-jun-10	22	Perslucht	David	
10-jun-10	23	Snorkelen	Maureen	
17-jun-10	24	Perslucht	Toos	
24-jun-10	25	Perslucht	Loek	Trimvaardigheden
Juli				
1-jul-10	26	Snorkelen	Sandor	
8-jul-10	27	Perslucht	Huub	
15-jul-10	28	Perslucht	Berry	Geen idee, maar 't wordt vast leuk!
22-jul-10	29	Perslucht	Marice	
29-jul-10	30	Zomervakantie t/m 5-sep-2010		

Nog op vakantie.

De meeste mensen schrijven een verhaaltje over de vakantie waar ze naar toe zijn geweest. Wat ze gezien, gedaan, geroken en geproefd hebben. Ik wil het nu even anders doen. Ik schrijf het stukje vooraf. Ingrid en ik gaan namelijk nog op vakantie. En wel naar Thailand en wel naar Khao Lak en wel naar de Similan eilanden op een live aboard. We gaan 20 maart weg en komen 5 april weer terug. Al is de live aboard maar voor drie dagen het is voor ons de eerste. Hoe zal het ons vergaan op een houten boot? Gaan we drie dagen kotsen? Zien we walvishaaien, manta's en/of zeepaardjes? Hoe zal het koraal zijn en de stranden?

Op de planning staan 9 duiken. 2 de eerste dag, 4 de tweede en 3 de derde dag. Er is bier aan boord en lekker eten. We hebben een eigen hutje en het zal zeker mooi weer zijn. Wij hebben er veel zin in.
Ik zal in het volgend clubblad een stukje schrijven over onze ervaringen achteraf.

Groeten
Jeroen

Buitenduikrooster.

Datum	Dag	Soort	Water (Diep) zwembad	Locatie	Verzameltijd	Duiktijd 14:00- 15:00	Verzamelplek	Duikleider
7-3-2010	Zondag	ZBD		Nemo33 Brussel	11:45		Parking Mediamarkt	Huub
11-4-2010	Zondag	LD	Grevelingen	Den Osse	10:00	12:00	Kanters	Toos
2-5-2010	Zondag	CD	Grevelingen	t Koepeltje	9:30	11:30	Kanters	Sandor
			Grevelingen	Kijkuitpolder	13:30	14:30	Kijkuitpolder	Berry
30-5-2010	Zondag	CD	Zoetwaterplas	Drunen	10:00	11:30	Parking zwembad	Berry
12-6-2010	Zaterdag	CSD	Oosterschelde	Bergse Diepsluis	10:00	12:00	Wouwse Tol	David
3-7-2010	Zaterdag	CD+STRD	Oosterschelde	Goese Sas 14:29 LW	12:00	14:15	Wouwse Tol	Loek
11-7-2010	Zondag	CD	Grevelingen	Meeuwenstein	10:00	12:00	Kanters	Leo
			Oosterschelde	Zoetersbout 15:41 HW	14:30	15:30	Zoetersbout	Toos
4-9-2010	Zaterdag	CD+STRD	Oosterschelde	Plompe Toren 12:23 HW	10:00	11:58	Kanters	Marice
25-9-2010	Zaterdag	ND	Grevelingen	Dreischor Parking	17:30	19:30	Kanters	Loek
17-10-2010	Zondag	CD	Oosterschelde	Strijenham 13:14 HW	11:00	12:54	Wouwse Tol	Huub
31-10-2010	Zondag	BD	Zoetwaterplas	Nionput R'veer	10:00	11:30	Nionput	David

De duiken bij Goese Sas en Plompe Toren zijn alleen geschikt voor duikers die ervaring hebben met stromingsduiken in de Oosterschelde.
Indien er 2 duiken op 1 dag worden gepland, dan is de verzamelplek voor de tweede duik de betreffende duikstek zelf.

Verklaringen:

ZBD= zwembadduik
CD=clubduik
STRD= stromingsduik
ND=nachtduik
LD=Lenteduik
BD=Bikkelduik

Advertentie.



AQUA- EXPERIENCE KYMO

10% KORTING VOOR QUALITY DIVERS
OP HET ASSORTIMENT

VOORDELIGE VULKAART VOOR
PERSLUCHTVULLING
(ook voor 300 bar flessen)

Het adres voor uw:

- Complete duikuitrusting
- Perslucht vullen tot 300 bar
- Service en onderhoud
- Fleskeuring
- Vinnen, masker en snorkel
- Duikcomputer
- Snorkelaccessoires
- Waterschoenen
- Kindershorts
- Duik -en snorkeltassen
- Thermo onderkleding
- UV protected shirts

Epelenberg 20 ■ BREDA
T: 076-7074812 ■ www.kymo.net ■ info@kymo.net



Verenigingsduiken: hoe en wat?

Afgelopen jaar is het een aantal keer misgegaan. De ene keer was er niet goed gecommuniceerd wie de duikleider was, of verschillende duikleiders werden genoemd, of het was niet duidelijk wie zich nu aangemeld had. Tijdens de ALV is al aangekondigd dat er in dit clubblad een stukje zou komen van hoe we het dit jaar willen doen. En daar is gedeeltelijk ook jullie hulp bij nodig. Niet zo veel, maar het is wel belangrijk voor het aanmelden.

In dit clubblad staat de buitenduik agenda van dit jaar. Nu hebben we in het DuikTrainingsTeam afgesproken dat deze agenda leidend is voor wie de duikleider is. Stel dat dit verandert, om wat voor reden dan ook dan is de nieuwe duikleider er verantwoordelijk voor dat de webmasters het aanpassen in het rooster op de externe site. Op de ledensite staat in de agenda ook wanneer de buitenduiken gepland zijn. De (nieuwe) duikleider checkt of zijn/haar naam daarbij staat en past dit indien nodig aan. Met deze actie willen we voorkomen dat er dit jaar misverstanden ontstaan wie nu de duikleider is voor een specifieke duik. De duikleider is ook verantwoordelijk voor de inschrijffijst die donderdags in het zwembad op tafel ligt.

Ik heb aangegeven dat ook jullie hulp nodig is. Dat is het volgende. Wanneer je mee wilt gaan met een verenigingsduik, meld je jezelf aan bij de duikleider. Dat kan telefonisch, maar ook per email. In beide gevallen is het belangrijk dat je een bevestiging krijgt van de duikleider dat hij jouw aanmelding heeft gelezen of gehoord (bv via een voicemail). Heb je geen bevestiging gekregen van de duikleider dan sta je niet geregistreerd als deelnemer van de verenigingsduik!

Een ander aspect van aanmelden is het afmelden. Stel je hebt jezelf aangemeld voor een verenigingsduik, en je kan op het laatste moment niet mee om wat voor reden dan ook. Meld je dan 24 uur van tevoren af bij de duikleider, niet per email maar per telefoon. En wacht niet tot het laatste moment. Voor ons is dit belangrijk want als bestuur hebben we destijds besloten dat een georganiseerde duik een verenigingsduik is bij 6 duikers of meer. Bij een verenigingsduik gaat er expliciet een duikleider mee, inclusief de zuurstofkoffer (en een EHBO koffer). Bij minder dan 6 duikers is dit geen verplichting meer. De duikleider kan natuurlijk alsnog besluiten om wel mee te gaan. En degene die wel willen duiken, kunnen alsnog gaan duiken. Weten jullie dat de duikleiders dit allemaal vrijwillig doen, en dat het erg vervelend is wanneer iemand die zich opgegeven heeft niet op komt dagen zonder dat te laten weten. Dat is net zo vervelend als wanneer jullie niet weten wie nu de duikleider is bij wie je jezelf aan moet melden.

Met bovenstaande tekst en uitleg hoop ik dat het voor jullie duidelijk is hoe het werkt. Het mes snijdt dan aan twee kanten, jullie weten wie de duikleider is, en de duikleider weet wie er mee gaan.

Met vriendelijke duikgroet

Marice

Alpe d'Huez.

Beste QD-ers,

Ik wil even jullie aandacht en indien mogelijk jullie steun bij mijn actie voor de Alpe d'Huez

De missie van de Alpe d'Huez (AD6) is:

Anderen faciliteren en inspireren om Goed, Gelukkig en Gezond te leven met kanker.

De AD6 is nu voor het 5^{de} jaar bezig. Het eerste jaar hebben ze 300.000 Euro verzameld, het jaar daarop 1 Miljoen, daarna 3 Miljoen, vorig jaar 6 Miljoen en dit jaar gaan we voor de 10 Miljoen. Da's natuurlijk heel veel geld. Met iets meer dan 2000 fietsers gaan we dat voor mekaar boksen, beter gezegd, voor mekaar fietsen. Veel mensen, ik ook, hebben zich met een groepje van 6 mensen ingeschreven om mee te doen. Iedereen van dat groepje moet dan minimaal 1x de Alpe d'Huez fietsen. Meer keren mag natuurlijk ook. En het idee achter dat fietsen is dat je je eigen grenzen op gaat zoeken. Mensen die in de behandelingen met kanker zitten hebben het ook niet makkelijk, zijn vaak en veel moe, dus "wij" gezonde mensen moeten niet zeiken en gewoon, als we daar aan de top staan, naar beneden rijden en opnieuw onszelf naar boven vechten. Mijn streven dit jaar is om die molshoop 4x op 3 juni te gaan beklimmen. Dat wordt heel pittig. Maar ik weet zeker dat ik door de anderen naar boven geschreeuwd ga worden. Het wordt hoe dan ook een emotionele maar prachtige dag. Wij Alpe d'Huezers nemen de mensen die overleden zijn aan kanker, die nog aan het strijden zijn tegen, en leven met kanker mee op onze bagagedrager. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat je ook niet teveel tijdens het klimmen of tijdens de trainingen moet stil staan bij de achtergrond, want je keel wordt dichtgeknepen en da's lastig fietsen. Dus op je fiets verman je je maar en laat de emoties maar op een ander moment



komen. Dat het emotioneel is, ja daar is geen twijfel aan. 3 juni wordt dé dag, maar vanaf de zaterdag daarvoor zijn er al activiteiten. Elke avond is het gezamenlijk eten en dan worden er verhalen verteld door allerlei mensen die met de kanker te maken hebben. Onderzoekers, mensen die een speciaal verhaal te vertellen hebben, mensen die een liedje zingen wat ze ook gezongen hebben op de begrafenis van hun moeder, mensen die hun eigen verhaal vertellen over de strijd tegen de kanker en de wens hebben om je eigen kinderen te zien opgroeien. Ik kan wel zeggen, ik heb het vorig jaar geen enkele avond droog gehouden.

Ik heb gemerkt dat in grote groepen er 2 a 3 mensen op de 100 zijn die ziekte nog niet in hun heel nabije kring hebben meegemaakt. 1 Op de 3 mensen gaat in zijn/haar leven zelf met de ziekte te maken krijgen, 50% van die mensen geneest en 50% leeft voor korte of lange tijd met kanker. Het gaat steeds meer en chronische ziekte worden.

Het geld dat ingezameld wordt door deze stichting gaat o.a. naar de professor die nu 100% door deze stichting betaald wordt. Zij doet nu onderzoek naar het leven met kanker nadat het geconstateerd is, en ook nadat je behandeld bent en "beter" bent verklaard. Hoe gaat het dan verder met je? Hoe gaat het met de gezinsleden? Die hebben immers ook vaak een hele klap te verwerken gehad. Hoe kan je kinderen begeleiden die leven met het feit dat hun vader of moeder kanker hebben. Hoe kan je ouders van heel kleine kinderen begeleiden? Als je als werkende kanker krijgt, en je moet een tijdje uit de roulatie met je werk, hoe vertel je het je collega's. Wat kan je doen om de terugkeer naar werk makkelijker te maken? Wat als je hele andere prioriteiten hebt gekregen in je leven? Hoe ga je daar mee om?





Ook gaat er nu veel geld naar het oprichten van centra waar je in de toekomst naar toe gaat als je huisarts iets vermoedt. Het streven is om daar binnen 24 uur “de uitslag” te krijgen wel/geen kanker, maar indien het kanker is, ook welke vorm, en dat op het uur 25 er een behandelplan voor je klaar ligt. Het kan. Nu gebeurt dat niet omdat

onze artsen het vaak druk hebben en hun agenda's al vol staan met andere afspraken. Daardoor duurt het bij vele ziekenhuizen vaak 6 weken. Maar medisch gezien kan het in 24 uur, dus daar gaat deze stichting zich voor inzetten. We weten allemaal dat je juist bij deze ziekte gebaad bent met een snelle diagnose.

Naast het feit dat er al een leerstoel bestaat (Leven met kanker) die vanuit deze stichting wordt betaald, gaat er een 2^e leerstoel komen: Kanker en voeding.

an initiative for



En er gaat nu ook veel geld naar de A-CaRe (Alpe d'Huez Cancer Rehabilitation Research program). Daar richt zich met name op de rehabilitatie van de mensen die behandelingen hebben ondergaan tegen de kanker. Veel mensen blijven langdurig klachten houden zoals de vermoeidheid. Het doel van A-CaRe is het ontwikkelen, implementeren en evalueren van revalidatieprogramma's voor kankerpatiënten op maat en aangeboden en opgenomen in het basiszorgpakket. Omdat voorgaande studies lieten zien dat krachttraining en conditietraining

hierbij veelbelovend zijn, zijn beweeg- en trainingsprogramma's een belangrijk onderdeel van A-CaRe. In het ziekenhuis in Amsterdam zijn nu testen gaande waarbij men aan het onderzoeken is in hoeverre fysieke training helpt bij het verminderen van de klachten na de behandeling.

Kortom, het is nogal wat. En normaliter laten we dat zo'n beetje langs ons heen gaan. Maar dit keer doe ik dat eens niet. Dit keer zet ik me hiervoor in. Met name omdat ik het in mijn zeer nabije omgeving mee maak wat het met je doet als je langdurig leeft met kanker. Maar ook, we hopen het niet, maar wie weet ben ik zelf ook een keer aan de beurt, of jullie, en dan kan dit allemaal maar een beetje beter geregeld zijn.

Ik fiets dadelijk naar boven met een aantal ooms, een tante, 2 collega's en 2 vriendinnen, op de bagagedrager en in mijn gedachte. Dat is al zwaar zat. Maar als jullie willen dan neem ik ook jullie en jullie familieleden en vrienden mee naar boven. Voor hen gaan we het doen.

Alleen een dwaas blaast tegen de wind in, maar met zijn allen veranderen we zijn richting.



Steun mij anderen te helpen:

<http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/mmol/team/>

Papua-Nieuw Guinea & Sulawesi

Het kost je bijna 3 dagen reizen maar dan kom je op plekken waar niet veel mensen nog geweest zijn, en zeker het toerisme nog niet is losgebarsten: Papoea-Nieuw-Guinea. Of nauwkeuriger: op Kri Island in Raja Ampat.

Je vertrekt van Schiphol om een uur of twaalf 's middags, vliegt naar Singapore voor een kort verblijf op het vliegveld daar om vervolgens om een uur of 9 's ochtends door te vliegen naar Manado, Sulawesi.



De vlucht naar Sorong (Papua-Nieuw-Guinea) vliegt pas de volgende ochtend, dus eerst maar een overnachting. Deze is in het Murex Resort, het eerste duik resort in Manado dat in 1987 is opgericht. Helaas is het maar voor 1 nacht, want de volgende ochtend al weer vroeg op om de vlucht te

halen. Echter willen de chauffeurs die je naar het vliegveld moet brengen zich nog wel eens verslapen, waardoor je als een idioot door de stad wordt gereden om enigszins op tijd te komen.

Gelukkig gaat alles redelijk gemoedelijk op het vliegveld. De spullen nog op tijd in kunnen checken, en 'bij toeval' kunnen achterhalen dat er nog vertrek belasting betaald moet worden. We stonden al bij de gate, en werden geweerd om naar binnen te gaan: eerst terug naar de balie om de belasting te betalen dus...

Ik was in de veronderstelling dat we een rechtstreekse vlucht hadden naar Sorong, maar uit de tickets (die we pas bij aankomst in Sulawesi uitgereikt kregen) bleek dat het er twee werden: eerst naar Makassar (zuid Sulawesi) en dan door naar Sorong. Helaas heb je maar 40 minuten om van het ene vliegtuig naar het andere te kunnen, dus dat was even spannend. Zeker omdat er daar slecht/niet Engels gesproken wordt hadden we het vliegtuig bijna gemist. We werden naar de verkeerde gate gestuurd waar gezegd werd dat het vliegtuig er nog niet was. Wel dus, want zij dachten dat we in een ander vliegtuig moesten zijn. In een 'taxi' naar het vliegtuig die ergens op het vliegveld op ons stond te wachten. Bagageruimtes natuurlijk bomvol met de spullen van de lokale mensen. Wij waren de enige toeristen in het vliegtuig... Maar goed, we zaten in het vliegtuig naar Sorong.



Paar uur later eindelijk aangekomen. De bagage wordt er met de hand uitgeladen en gesorteerd in een ruimte die niet groter is dan een gemiddelde Nederlandse woonkamer. Een mannetje of 20 verdringen elkaar om de nummers van je bagagebewijs te vergelijken met de koffers en tassen die naar binnen worden geschoven. Uiteindelijk de spullen in een auto geladen, en op naar de boot.

Ja ja, je moet er wat voor over hebben om ergens te komen... Eerst trouwens nog maar even wachten totdat het uit geregend is, want het giet!

De boottocht van Sorong naar Kri Island duurt ongeveer twee uur. Het is een smal bootje met een paar enorme motoren eraan. Een uur en een paar motor storingen later (naar verluid door slechte kwaliteit benzine) zien we in de verte een paar walvissen! Dat is pas een mooi begin van de vakantie!



Na aankomst op het Kri Island resort begint er een periode van heel veel duiken in een onbedorven oase. Gemiddeld 3 duiken per dag. 's Ochtends al om 6 uur opstaan, 7.30 aan het ontbijt met z'n allen (nou ja, met zijn zessen; meer duikers waren er niet) en daarna de boot in om 1 of 2 duiken te maken. Dan terug om te eten, en 's middags nog een duik. En dit zo twee weken lang!

Wat je daar te zien krijgt is werkelijk het meest onbedorven onderwater landschap wat ik tot nu toe gezien heb. Ongelofelijk veel kleur, grote koralen, en een enorme diversiteit vissen (groot en klein). Natuurlijk staat er veel stroming, want dat is juist waar de vissen op af komen. Hier voor het eerst met rifhaken moeten werken, anders is er geen houden aan. Je bindt een haak met een stuk touw aan je vest en haakt jezelf (na goed gekeken te hebben waar je je haak plaatst) vast aan het rif. Beetje lucht in je vest en je hangt als een vlieger in de wind boven het rif naar de vissen te kijken. De barracuda's, haaien, hele scholen Bumphead Parrots, en de meer exotische Harlequin ghost pipefish, natuurlijk vele naaktslakken, en de nodige schildpadden zwemmen je voorbij, schijnbaar moeiteloos tegen de stroming in.



De regio staat bekend om de grote hoeveelheden manta's maar wij hebben in de tijd dat wij er waren er maar 1 mogen zien. Het was wel direct een hele grote, maar die was snel weer verdwenen. Oh, en voor de personen die zwanger zijn nog een tip: het is al bij de locale bevolking bekend, maar zwangere vrouwen trekken haaien aan. Vooral de black tip reef sharks staan hierom bekend. Dit heeft de instructrice daar aan den lijve mogen

ervaren tijdens een van de snorkeltochtjes die ze dagelijks maakte: uiteindelijk 4 haaien die wel erg nieuwsgierig werden joegen de stuipen op het lijf, waarna ze in allerijl de boot heeft geroepen en aan boord is gesprongen...

De twee weken vlogen om, maar gelukkig hadden we nog twee weken geboekt in Manado, Sulawesi. De reis daar naartoe verliep vlot; een rechtstreekse vlucht naar Manado vanuit Sorong, en aldaar netjes opgewacht door een chauffeur van het Santika hotel. We hadden niets specifiek gepland, maar het bleek al snel weer uit te lopen op veel duiken...

De duikschool Thalassa ligt in de tuin, vlak naast de cottages van het Santika Hotel. Deze duikschool wordt gerund door een Nederlandse, Simone Gerritsen. Zij zit hier al een jaar of 20, en zorgt naast de duikschool ook voor de nodige ontwikkelingswerken in de omgeving. Een van de scholen in de omgeving is van haar. De mensen die in de duikschool werken zijn altijd lokale mensen. Ze zorgt ook voor de (duik) opleiding van deze mensen, zodat deze weer geld kunnen genereren voor de lokale bevolking.

We hebben nog een aantal keren wat rond gekeken in de omgeving, maar hebben met name veel gedoken in de buurt van Bunaken en nog een dag trip naar Lembeh voor het befaamde 'muck diving'. Elk heeft weer zijn eigen bijzonderheden. Bunaken heeft vooral veel drop-offs met veel schildpadden, eagle rays en manta's. In Lembeh zijn inderdaad allemaal 'vreemde' wezens te vinden. Veel vreemde vissen die op de grond rondkruipen en aparte slakken en kreeftjes.



Na zo'n 60 duiken is het dan toch weer tijd om naar huis te gaan. Eerst weer terug naar Singapore. Daar moesten we 6 uur wachten, dus prima tijd om nog even de stad in te gaan. We hadden in Sulawesi een adres van een Seafood zaak (Jumbo aan de East Coast Parkway) gekregen van de eigenaar van een andere duikschool waar we een dagje 'vreemd' zijn gegaan (we hebben onszelf de 'verplichting' opgelegd om bij elke duikschool van Euro-divers ter wereld eens een keer te gaan duiken, maar dat is een ander verhaal..). Hier hebben we voor zo'n € 35 met z'n tweeën een kilo Chili King Crab verorberd.



Daarna rustig terug naar het vliegveld en nog even gerust op de luxe stoelen die daar beschikbaar zijn voor een ieder. De terug vlucht naar Schiphol heeft zo'n 13 uur geduurd. Helaas de volgende dag alweer aan het werk, dus ik was niet altijd bij de les...

Coen en Maureen.

Aankondiging.

De kwalitiedrivers gaan weer rijden!!!



Zet het alvast in je agenda!

24 juli 2010

Schrijf je in op: kwalitiedrivers1@gmail.com

Advertentie.



Mirador apartments bestaat uit vier, driekamer, appartementen ongeveer 100m² per stuk met een ruime porch en een subtropisch privé zwembad van ongeveer 40m². De appartementen zijn gelegen op Seroe Bottelier een mooie locatie welke centraal ligt ten opzichte van het centrum van Willemstad een aantal stranden en duiklocaties. Huurprijs 70,00 euro per app. per nacht, excl.water/elektra. Speciale aanbieding voor leden van Quality Divers huurprijs 63,00 euro per app.per nacht, excl.water/elektra. Tanks en duikuitrusting aanwezig, Padi opleidingen en autoverhuur.



Kijk op onze website: www.miradorapartments.com

Curacao, het zonnigste stukje Nederland!



Aankondiging.

**HET IS WEER TIJD VOOR...
DE QUALITY DIVERS
LENTEDUIK !**

**11
APRIL**

Waar? Den Osse
Hoe laat? 12:00 te water
Verzamelen? 10:00 - Kanters
Meenemen? Zonnig humeur!

Advertentie.

Stucen is méér dan alleen maar pleister smeren...

Klassiek **AJS** **MODERN**

WAND EN PLAFOND
AFWERKING

Roosendaalseweg 15 • 4711 RR St. Willebrord • Tel (0165) 38 62 16 • Fax (0165) 38 67 68

Wist U dat?.....

-Mirjam mooi een Manta kan nadoen?
-Huub hoorntjes heeft?
-Adrie nu weer alles helder ziet?
-Casper het kleine spookje geboren is?
-Marice spoken met gas kan verdrijven?
-Ghostbusters er niets bij is?
-Dahat wij toch weer even aan Egypte dachten.
-Dat Bart 2x spareribs kreeg?
-Er 17 mensen naar Malta gaan om te duiken?
-Q-D, playmobile op Malta gaat helpen?
-Er nog geen mailtje op foutje@quality-divers.nl is binnen gekomen?
-Jeroen elke week daar een mailtje naar toestuurt om te kijken of het nog wel werkt?
-Huub goedkeuring heeft gegeven om de website voor € 1000,- aan te passen?
-De rest van het bestuur € 50,- “genoeg” vond?
-Huub gewoon vrolijk verder gaat?
-Berry z'n skills goed heeft kunnen oefenen met 2 nieuwe leden?
-Berry dit als potentiële klanten ziet?
-Hij z'n fototoestel nog steeds niet kwijt is?
-Borstcrawl toch echt moeilijker is dan iedereen denkt?
-Hans/Gustaaf stug vol blijft houden?
-Mikado tijdens het eten bij de spooktocht best grappig is?
-Jeroen en Ingrid bezig zijn met een “Wip-It”?
-Een droogpak ook handig kan zijn bij een lekke CV?
-Sandor wederom in het blad Duiken staat?

Puzzeltijd.

Een stukje van...?

Er is ooit een foto gemaakt van een quality-divers lid. Je ziet hier maar een klein stukje van. Wie is het eigenlijk? Rarara...



Het antwoord staat in het volgend clubblad.

Uit de oude doos.

Iedereen kent wel het fenomeen “uit de oude doos”. Ook wij gaan hier de komende clubbladen aandacht aan besteden. Leuke of interessante stukjes uit oude clubbladen worden nieuw leven in geblazen.

Het eerste stukje van de oude doos komt uit het clubblad nummer 8 van mei in 2000. Het stukje is geschreven door Gustaaf en gaat over een noordzeeduik.

De noordzeeduik.

Op 13 mei 2000 vertrokken Edwin, Frank, Adrie, Gustaaf (red. Alias Hans), Maurice (red. Alias Marice) en deco-Ron naar IJmuiden Laatstgenoemde zou worden opgepikt bij de McDonalds (!!)

bij Schiphol. Vertrek vanaf de Padakker bij familie Duijn om ca. 21.00 uur. Er was nog net tijd voor een lekker glaasje koele witte wijn. Ik hoefde niet te rijden en de eerste duik was pas de volgende dag, dus ... Daar gaan we dan, op naar deco-Ron. Toe we daar aankwamen stond Ron net een “vette hap” te bestellen. Dus hebben wij ook maar wat besteld. Ik kreeg bij mijn bestelling een soort kraslot. Als je alle vragen goed had kon je wat winnen. Ik heb met hulp van Maurice en Frank gekrast. De vragen gingen over voetballen en daarvan heb ik nu toevallig de ballen verstand. Maar wat denk je... Alle antwoorden waren goed. Geen hoofdprijs van een halve ton maar wel een McSlurry. (let wel: geen sloerie, want dat is iets heel anders!!)



Die hebben ze daar ook wel, maar bij mijn prijs zat een lepeltje. Het was echter wel lekker, een soort roomijs met stukjes mokka en noga, en dat is dan gemixt. Dit wordt je geacht met het bijgeleverde lepeltje te eten. Je hebt ook nog twee andere smaken, maar die heb ik nog niet geprobeerd. Misschien lukt me dat in juli, wanneer wij weer naar de Noordzee gaan.

Ik heb daar ook nog een kop koffie besteld, deze was goed heet. Ik had net een slok genomen toe de andere ineens weg wilden. Dit heb ik wel even genoteerd.

Op naar IJmuiden Daar aangekomen was het nog even zoeken, maar daar lag hij dan: DE FOGO ISLE. Hij zag er van een afstand goed uit. Alles uitladen en aan boord brengen. Op het dek zaten zo'n man of veertig. Dan op zoek naar een hut. Ik had een tweepersoons hut, samen met Frank. Frank is een rustige en betrouwbare kerel. Maurice sloep een hut verder en de rest ging benedendeks. Lekker rustig!! Maar "wat zie ik daar". Alleen een matras, geen lakens, geen kussen en geen deken. De bedoeling was dat wij een slaapzak meenamen. Edwin wist zagezegd "van niets". Dit staat nu ook genoteerd. Frank had wel een slaapzak bij zich, maar ja met z'n tweeën in een slaapzak zag ik niet zo zitten. Ik heb toen uit een hut beneden een kussen gehaald en van Maurice heb ik een deken geleend. Die had hij nog in zijn auto liggen. Het was een mooie deken met Mexicaanse motieven. Ik vond het jammer dat 's avonds het licht uit moest.

Frank had zijn telefoonwekker om 07:30 uur gezet, maar zover kwamen wij niet. Om een uur of zeven vloog de deur open en stonden Edwin en die andere klanten naar binnen te schreeuwen. Wij moeten pas om 11.00 uur te water. (Stress zeker!!!) Maar goed, ik heb dit ook maar weer genoteerd.

Setjes opbouwen. Ik dook samen met Edwin. Wij waren buddypaar nummer 18. Toen ik zo eens rondkeek kreeg ik het gevoel dat Stolwerk ook aan boord was. Dubbel 10 nitrox met een 7 liter extra (voor het geval dat), beitels, hamer, moker, breekijzer, hefballons, vier ademautomaten, waarvan een octopus met een slang van 2 meter (voor het geval dat....) lampen die het op Schiphol goed zouden doen, maar toch kwamen ze bij Edwin en mij kijken want wat hadden wij wat zij niet hadden???? Ja, Scubapro splitvinnen. Daar moesten ze toch allemaal even aan voelen. Ook Apeks kreeg de nodige aandacht. Klaar voor onze eerst duik.



Kruiser Cressi

Wij zouden duiken naar de kruiser Cressi. Het grootste deel lag dieper dan 30 meter. Nadat er een anker op het wrak was gekwakt, waarlangs twee duikers naar beneden gingen om lijnen uit te leggen over het wrak, kon onze duik beginnen. Tussen het te water gaan van het eerste buddypaar en wij zat ongeveer een half uur Er stond inmiddels al een stevige stroming.

Wij zouden buiten de kentering duiken, maar ik denk dat het horloge van de duikleiding nog op de wintertijd stond. Er liep een lijn van het schip naar de ankerlijn. Edwin sprong eerst, waarna ik snel moest volgen. In het water aangekomen moest je onmiddellijk de lijn grijpen, anders kon je de rest van de duik wel vergeten. Het afzakken naar beneden ging vanwege de stroming nogal moeizaam. Beneden aangekomen was het een chaos.

Zo'n twintig duikers hingen daar aan de lijn. Wij hebben toch kans gezien hen te passeren en als groep weer bij elkaar te komen. Even later ware we weer alleen. Veel hebben we niet gezien, we hadden het veel te druk met de stroming. Na wat heen en weer zwemmen langs de lijn zijn we teruggekeerd naar de ankerlijn voor de opstijging. Ondertussen werd de stroming steeds sterker. Omhoog dus. Wij moesten de lijn goed vasthouden. Met dikke armen kwamen we boven. Hier hing weer zo'n twintig man aan de lijn. Wachtend op hun beurt om de ladder op te gaan. Vanwege de stroming was dit erg moeilijk en duurde allemaal erg lang. Dat betekende dat wij misschien nog twintig minuten als een wapperende vlag aan de lijn moesten hangen. Toen kwam de redding in de vorm van een Zodiac. Tenminste dat dachten wij. Er zaten twee personen in deze rubberboot. "Gaan jullie maar mee naar de andere kant" Schreeuwde één van hen. Nu hing er geen touw aan de zijkant van de rubberboot, maar wel zaten er twee rubber handgrepen vrij ver uit elkaar en hoog. Edwin moest aan de rechterkant gaan hangen, tegen mij riep hij "zwem maar onder de boot door, dan kun jij aan de andere kant gaan hangen". Ik dacht "die is gestoord, als ik onder de boot door duik kom ik in IJsland terecht". Ondanks dat zag ik toch kans om de boot heen te zwemmen naar de andere kant. Nu heb ik al maanden last van een spierblessure in mijn linkerarm en dat was juist de arm waarmee ik aan de boot moest hangen. Voor mij was dit een middeleeuwse toestand. De man aan boord zag dit en hielp mij door mij aan mijn BCS te pakken. "Doe de automaat in je mond" schreeuwde één van hen en gaf vol gas. Onze armen werden net niet uit de komt getrokken, maar wel werden we half onder de boot getrokken, waarbij onze vinnen gevaarlijk dicht in de buurt van de schroef kwamen. Als we nu los schoten, zouden we gelijk ingeblikt kunnen worden. Eindelijk kwamen we bij de ladder aan. Boven aangekomen dankte ik mijzelf dat ik goed aangekomen was. We waren allebei opgelucht en blij dat we weer heelhuids aan boord waren. Hoewel het voor mij zwaar was, zou ik het niet graag gemist willen hebben. Hier heb ik weer van geleerd. Zo, nu dan wat rusten, eten, drinken en gezellig babbelen. Daarbij wat Panorama's doorbladeren. Rond 16.15 uur was het tijd voor de tweede duik. Deze was wat beter gepland. Ondertussen hoorde ik dat Frank in de stroming een vin was kwijt geraakt, voor de tweede duik heeft hij een paar vinnen geleend. Maurice is een stukje van zijn vin kwijtgeraakt in de schroef van de Zodiac. Bij de tweede duik stond er minder stroming, maar deze was nog wel stevig. Bij deze duik hebben wij meer gezien van de kruiser. Wij zijn dan ook vrij lang beneden geweest. Ik dook met Nitrox (red. Geen RMA Gustaaf??), maar met een gewone computer. Toen ik aan boord kwam zond mijn computer signalen uit "S.O.S." Dat hoorde één van de duikleiders van het schip. Deze man moest iedereen die aan boord kwam noteren. Hij hoorde dat signaal en keek op mijn computer en zag: "S.O.S." staan. En ook dat ik een deco-stop had van 21 minuten. Hij raakte een beetje in paniek en zei dat hij daarvoor de verantwoording niet kom nemen. Alles is goed afgelopen, terwijl mijn computer nog 24 uur "S.O.S.-signalen" heeft uitgezonden. Okay, anker op en nog dik vier uur varen. Wij hebben het gezellig gemaakt, douchen, eten en lekker in de zon zitten. Maar tegen de avond begon het flink af te kolen en kwam er meer wind. Toen zijn we gezellig binnen gaat zitten.

De panorama's nog eens doorgenomen en ondertussen hebben we vast geboekt voor de volgende bootduik op 2 juli. Als er nog liefhebbers zijn die deze ervaringen met ons willen delen moeten zij zich snel aanmelden.
Jongens nog bedankt voor de gezellige dag en tot de volgende duik!!!!
Gustaaf.

Felicities en breveteringen.



maart.

- 7 George v/d Heijden.
- 8 Loek Strous.
- 11 Aswin Marijnissen.
- 12 Edward Poptie.
- 20 Rob Soethoudt.
- 20 Anton Kemmeren.
- 20 Liesbeth Verstijnen.
- 21 Walter Keijzers.
- 22 Luud Laurijssen.
- 23 Christan Clerx.

april

- 3 Jeroen Boot.
- 22 Ron Hulshof.
- 28 Bart Botterman.
- 29 Peter Dudok.

mei.

- 20 Elly Clerx.
- 20 Bianca Houthoofd.
- 23 Judy Wouters.
- 25 Jurgen de Jongh.
- 30 Coen Schaap.
- 31 Anja Soethoudt-van-Run.

Nitrox specialty

Ger Bouwmeester

Advanced Open Water Diver

Luud Laurijssen
Paula Laurijssen

Open Water Diver referral

Kees Kompier
Eline Kompier
Anne Kompier
Maaïke Kompier
Floortje Kompier

Allemaal van harte gefeliciteerd!!